

Heer geef haar de eeuwige rust.  
En dat het eeuwig licht haar verschijne.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

## MARIA BOGAERT

Echtgenote van Mijnheer Arthur VIVILLE.

Geboren te St. Maria-Lierde de 27 Januari 1894  
en godvruchtig overleden te St. Maria-Oudenhove  
de 5 November 1955.

Gesterkt door de genademiddelen van  
Onze Moeder de H. Kerk.

Gelukkig wie de werken van liefde weet te  
oefenen ! De Heer zal hem ten kwaden dage ter  
hulp komen. (Psalm 40, 2)

Zij had zich erkentelijk getoond jegens haar  
ouders, bestuurde in vroomheid haar huis en  
haar goede werken getuigen voor haar.

(H. Augustinus Belijdenissen.)

God heeft ze beproefd door het lijden gelijk  
het goud in de smeltoven ; hij heeft ze aanvaard  
als brandoffers en welwillend zal hij op hun ne-  
derzien wanneer hun tijd zal gekomen zijn. De  
rechtvaardigen zullen schitteren ; zij zullen glin-  
teren als vlammen. (Wijsheid III, 6 en 7)

Gelijk een moeder haar kinderen vertroost,  
zegt de Heer, zo zal ik u vertroosten... Gij zult  
geholpen worden ; gij zult het zien en uw hart  
zal zich verblijden. (2e Zondag van de Advend)

Maria, toon ons na deze ballingschap, Jezus, de  
gezegende vrucht van uw lichaam. (Salve Regina)

Beminde echtgenoot, in voorspoed zijn we de  
Heer getrouw gebleven, laten wij ook in tegen-  
spoed zijn Heilige Naam loven.

Beminde Moeder, Dochter, Zusters en Familie-  
leden, hebt dank om uw genegenheid en dienst-  
vaardigheid. Al mijn dierbaren, gedenkt mij in

uw gebeden en leeft zo dat wij allen eens mo-  
gen Allerheiligen vieren in het Hemels Vaderhuis.

De 4 akten. (12 j. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.  
(300 d. afl.)



De families BOGAERT, VIVILLE, MER-  
TENS en BOCKSTAELE,

zijn zeer erkentelijk voor de  
blijken van christelijke deel-  
neming en danken U.

---

Uitg. Jos. Eeckhout, St. Maria-Oudenhove.