

Heer, herinner U de naam
van haar die gestorven is.



VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Madelaine BOGAERT

echtgenote van de Heer Firmin HAEGEMAN,

geboren te Sint-Maria-Lierde op 19 februari
1905 en godvruchtig overleden in de kliniek
Sint-Elisabeth te Zottegem op 13 september
1987.

Gesterkt door het H. Sakrament der zieken.
Lid van de Bond van de Derde Leeftijd.

Het leven is een tocht doorheen de dagen
en naar Jezus' geest ten dienste staan. Door
de vroegtijdige dood van haar moeder kreeg
deze vrouw reeds op jeugdige leeftijd de
zorg te dragen van een gezin. Zij zou ook
haar vader thuis verzorgen tijdens zijn laatste
ziekte. Zo heeft haar jonge leven werkelijk
ten dienste gestaan van haar naastbestaanden.
Op een stil gehucht en in de rust van een
landelijk huisje, omgeven door de schoonheid
van de natuur, heeft ze haar leven doorge-
bracht, door landelijk werk bijgedragen tot

het levensonderhoud van allen over wie ze de
zorg in haar bestaan te dragen kreeg. Zoals
alle mensen die dagelijks in Gods wonderlijke
en landelijke schepping vertoeven heeft ook
deze vrouw God gevonden in haar werk en
tot hem gebeden in haar dagelijks gebed in
de huiskring.

Dierbare echtgenoot, geruime tijd mochten wij
samen gelukkig zijn op ons klein bedrijfje
en in de stille sfeer van ons huisje. Vanaf
het eerste ogenblik dat de ziekteverschijnse-
len bij mij optraden hebt gij voor mij zeer
bijzonder gezorgd. Ik dank u om uw grote
genegenheid, om uw groot geduld, om uw
aanwezigheid bij mijn ziekbed, ook in het
ziekenhuis. Laat het woord van Sint-Paulus
u nu een troost zijn: « Wij hoeven niet te
treuren zoals zij die onze hoop niet delen,
want wij geloven dat deze mens die ons zo
nabij was voor altijd met de Heer zal sa-
men zijn ».

De families

BOGAERT, HAEGEMAN,
COLLAGE, HAEGEMAN,
danken U.

Namis : zaterdag 4 december om 19.30 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel