



WIJ GEDENKEN DANKBAAR  
MEVROUW

**Maria - Irma BOGAERT**

weduwe van de Heer

**Jozef VAN DER STICHELEN,**

geboren te Sint-Maria-Lierde op 7 februari 1908  
en godvruchtig overleden in de kliniek  
Sint-Elisabeth te Zottegem op 11 april 1975.  
Zij ontving het sakrament der zieken en de  
Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van de Gepensioneerden.

In de bljje paastijd, dat alles spreekt van heropstanding, van leven en van vreugde, is Maria eerder onverwacht de dood ingegaan. Laten wij de dood zien zoals Christus hem zag : een overgang naar de glorie en het blijvend geluk. Voor mensen echter die in korte tijd herhaaldelijk beproefd werden, en in een korte tijdspanne moeder verliezen, blijft het toch nog altijd waar dat de dood van geliefden droefheid en leegte scheidt in een mensenleven. Eens te meer wordt in deze omstandigheden duidelijk, welke sterkte en troost Christus' belofte biedt : « Ik ben de Verrijzenis en het Leven ». Zwaar getroffen door de dood van haar echtgenoot heeft Maria deze tegenslag trachten te dragen, gelovend in dit beloftevolle woord van de Heer, haar kinderen een voorbeeld van geloof nalatend.

Dierbare moeder en grootmoeder, na de dood van vader en grootvader werd gij ons dubbel dierbaar. We weten dat gij sterk mee-

geleefd hebt met al de beproevingsen die uw kinderen overkwamen. Voortaan moeten we u en uw voorbeeld van moed missen. We danken u om alles wat gij ons geleerd hebt in dit leven, om uw stil begripen, om uw moeder zijn voor ons.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik ben zeker dat u mij niet vergeet, dat gij regelmatig bidden zult : « Heer, onze God, laat moeder over de dood heen thuis komen bij U en schenk haar de vreugde die Gij van alle eeuwigheid aan de Uwen hebt toegezegd ». Samen met vader volg ik u allen van bij de Heer. Prent het goede waarin uw ouders u voorgingen diep in uw hart.

De families BOGAERT, VAN DER STICHELEN,  
DE GEETER, VAN WIJMEERSCH,  
CESTELEYN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel