

Die de Heer vrezen houden hun hart bereid.

(Eecl. II 20)

+

ZALIG AANDENKEN AAN
MEVROUW
MATHILDE BOGAERT

Weduwe van Mijnheer
Octaaf SOLEMÉ

geboren te St. Lievens-Essche, de 5 Mei 1859, bij de
Heer teruggekeerd de 5 Mei 1910, begunstigd met de
Heilige Rechten.

Lid van de Verenigde gebeden en van de Derde Ords.

Weer heeft de dood gekaapt; keer op keer maait hij
de oudsten van onze parochianen weg.

Die door en door christene vrouw mocht de eeuwig-
heid ingaan op haar een en negentigste verjaardag.
Haar leven lang liet zij zich leiden door éénzelfde leus
die, tot het laatste ogenbli', in volle bewustzijn, op haar
lippen leefde: « 't Zal zijn zoals God het wil. »

Vroeg weduwe, stond zij alleen voor een grote taak:
de opvoeding van haar kinderen. Door wel en wee
heeft zij dat meesterlijk bewerkt, en de haren mogen
dankbaar zijn om haar opofferingsgeest, haar noeste
werkzaamheid, haar vrome voorbeelden. God en Kerk
waren haar geliefkoosden.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, denkt aan mij
wanneer gij met God spreekt: het is immers een zalige
gedachte voor de doden te bidden. Volgt mijn levens-
gang na: zo zegene U de Heer. Hij zegene ook mild we
mij bijstonden en troostten.

Jezus, Maria, Jozef, staat mij bij en laat mij in vrede
gaan.

De familiën BOGAERT, SOLEMÉ, DE BUYST, VAN DER VECKEN

innig getroffen door de blijken van ge-
negenheid en deelneming in hun rouw

B E D A N K E N

.....
Uitgever - DECLERCQ - Godveerdegem