

«Dienen en lief zijn voor elkaar.»



Dankbaar om zulk verdienstelijk leven bevelen wij in uwe gebeden aan

MEVROUW

Octavie, Madeleine BOGAERT

weduwe van de Heer Richard VAN DEN DRIESSCHE

geboren te Sint-Maria-Lierde, op 3 november 1909 en godvruchtig overleden te Zottegem in kliniek St-Elisabeth, op 22 november 1984, gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

Voorzitster en medestichtster van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden van St-Goriks.

Bestuurslid van de K.V.L.V.

Lid van de Oudstrijdersbond

Lid van de Bond der Minder-Validen

Lid van B.G.J.G.

Moeder, die wij zo beminde, is gestorven. Met stille eerbied denken wij terug aan wat zij voor ons, voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, heeft betekend. Zij was een voorbeeld van trouwe plichtsvervulling.

Hard heeft zij gewerkt en gezorgd voor haar mooi gezin. Zij was een sterke vrouw die de moeilijkheden en de last van het leven steeds met een groot vertrouwen niet alleen heeft gedragen maar er zich vooral met optimisme en wilskracht wist door te zetten.

Madeleine was dan ook het hart van de familie die allen eensgezind rond haar persoon wist te verzamelen. Haar grootste vreugde zocht zij in de intimiteit van het familieleven waarbij de klein-

kinderen haar lievelingen waren, haar fierheid en haar vreugde. Vaak kon ze stilletjes zitten bidden voor hen met een grote dankbaarheid. Want Madeleine was een gelovige vrouw, die vooral de moed en haar uithoudingsvermogen en kracht putte bij de bron van het echte Leven.

Haar eucharistie en het kerkelijk leven op de parochie waren haar bovenal lief.

Ook in het maatschappelijk leven was Madeleine niet alleen een trouw lid maar heel vaak een kranige werkster, zelfs al had zij de taak van voorzitter en medestichtster bij de Kristelijke Bond van Gepensioneerden op zich genomen. Voor onze gepensioneerden was zij een echte moeder, bezorgd en bekommerd voor elkeen, zoals het een goede moeder past.

Haar moeder-zijn had haar vorm en inhoud gevonden bij de hemelse Moeder Maria, die zij zo vaak en gaarne opzocht te Oostakker, te Lourdes en nog onlangs te La Salette. Daar kon zij alles kwijt wat haar bezig hield zoals echte moeders onder elkaar kunnen praten en elkaar bemoedigen.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik dank u voor de grenzeloze toewijding waarmee gij mij hebt omringd. Blijft nu verder van elkaar houden, ook mijn gedachtenis vooral in uwe gebeden.

Beste broers, familieleden en vele vrienden van K.B.G.; K.V.L.V. en anderen, voor uw vele attenties dank ik u oprecht. Laten wij elkaar blijvend gedenken in onze gebeden.

O.L. Vrouw van Lourdes en La Salette, bid voor haar.

De families BOGAERT, VAN DEN DRIESSCHE,
DE GEETER EN D'HOLLANDER, danken U.

Druk Van Ruyskensvelde, Zottegem