

« Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen :
zalig de doden die in de Heer sterven.

Van nu af aan mogen zij rusten van hun ar-
beid, want hun werken vergezellen hen »

(Openbaring 14, 13)



BID OM VREDE

voor de Heer

Oscar Bogaert

echtgenoot van Mevrouw

IRMA KETSMAN,

geboren te Sint-Maria-Lierde op
11 november 1906 en godvruchtig in de
Heer ontslapen te Brakel-Opbrakel
op 18 oktober 1972, voorzien van de HH.
Sakramenten der zieken.

Goede echtgenote, ik verlaat U tamelijk
plots en niet zeer oud. Hartelijk dank voor
uw genegenheid en trouwe zorgen.

Bemide kinderen, kleinkinderen, van wie
ik zoveel hield, familie en vrienden,

« Het leven is een krijgsbanier,
door goede en kwade dagen
... Het leven is de kruisbanier
tot in Gods handen dragen ».

(G.G.)

Ook U allen dank ik van harte om uw goede
zorgen.

« Laat uw hart niet verontrust worden.
Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In
het huis van mijn vader is ruimte voor
velen... Ik ga heen om een plaats voor U
te bereiden,... opdat gij zult zijn waar ik
ben »
(Evangelie Johannes)

« Heer neem uw dienaar Oscar op.
Geef hem vrede, rust en onvergankelijk geluk.
Laat hem opstaan en in heerlijkheid ver-
rijzen ».

De families BOGAERT, KETSMAN, COLLAGE
en STERCKI,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel