

Moge hij leven met Gods uitverkorenen.



VROOM AANDENKEN

aan de heer

RICHARD BOGAERT

weduwnaar van mevrouw

Maria Hortensia DE PRIJCK

geboren te Erwetegem, op 18 maart 1882 en er
zacht in de Heer ontslapen op 11 november 1970
gesterkt door het heilig sakrament der zieken.

Erelid van het bureel der kerkmeesters

Lid van alle parochiale godsdienstige genootschappen

Een schoon mens is naar de Heer gegaan. Zijn opvallende eenvoud, zijn onkreukbare eerlijkheid, zijn diepe vroomheid, zijn oprechte vriendelijkheid en meer andere edele karaktertrekken hebben het leven van deze man aantrekkelijk en voorbeeldig gemaakt.

Zijn gloriëtitels schitterden niet in deze wereld, maar maakten hem kostbaar in de ogen van God.

Met veel liefde is hij omringd geweest, zijn kinderen zullen met fierheid terugblikken op hem die hun ingoede vader was.

Moge zijn ziel gaan rusten in de vaderarmen van Gods eeuwige liefde, nu zijn lichaam rust, na een leven van werkzaamheid en zorgen die hij moedig heeft gedragen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, u leerde ik het werk liefhebben. Blijf steeds in uw werk eerlijk en trouw. Heb dank voor uw genegenheid en liefde. Blijf mij in uw gebeden gedenken.

Voor uw gebed en kristelijke deelneming danken
u van harte :

Zijn kinderen en kleinkinderen

De families : BOGAERT, DE PRIJCK,
GAUBLOMME en
VAN CAUWENBERGHE.