

We zullen je missen  
elke dag  
in kleine,  
eenvoudige dingen.  
Maar in ons hart  
zul je met ons samenblijven.  
'Want leven en dood  
zijn één,  
zoals de rivier en de zee  
één zijn.'

K. Gibran.

Vroom aandenken aan

DE HEER

## **ROGER BOGAERT**

echtgenoot van Mevrouw

### **LILIANE DE VLEESCHOUWER**

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 14 mei 1932  
en godvruchtig overleden te Zottegem op 21 mei  
1992, gesterkt door de HH. Sakramenten van de  
zieken.

Namis : zondag 12 juli om 9.30 uur in de kerk  
van Michelbeke.

**De families : BOGAERT, DE VLEESCHOUWER,  
DE COUVREUR, COPPENS en  
VAN TURTELBOOM,**

danken u voor uw medeleven bij dit pijnlijk  
afscheid.

Na een lange moeizame lijdensweg  
ben je van ons heengegaan.  
Pa, je was een man van weinig woorden,  
maar met een heel groot hart.  
Je gaf ons alles wat we nodig hadden :  
je liefde, je steun, je eerlijkheid.  
Je was als een god voor al je kinderen  
en kleinkinderen.  
Toch moest je gaan,  
ondanks de grote steun en de verzorging  
van ons ma,  
die dag en nacht voor je klaarstond.

Het mocht allemaal niet baten.  
We zijn nu diep bedroefd,  
veel te vroeg ga je heen.  
Ook je duifjes, die je met zoveel goedheid  
hebt verzorgd, treuren mee.  
Pa, we zullen je nooit vergeten.  
Dank voor alles.

Franky

God en Vader,  
Beloon Roger, onze lieve pa,  
in uw hemels huis.  
Laat het licht over hem stralen.  
Laat Jezus en Moeder Maria, hem,  
en ook ons allen troosten,  
na ziekte en pijn.  
Leer ons altijd,  
echt en diep van elk-ander houden,  
in tijd en eeuwigheid. Amen.

---

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem  
Rouwleiding : RAOUL - Brakel