

Wie ben ik en wat is mijn leven ? (I. Reg.)



BID VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

REMI BOGAERT

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Eugenie Elet

geboren te St Martens-Lierde de 17 februari 1876 en
aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen
de 6 december 1959.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden

Hoge jaren maken mild en lankmoedig: in de schaduw van een oude eik is het aangenaam te rusten.

Een verstandig man doet in zijn leven inzicht op : Zijn ervaring is een bron van leven voor anderen.

Nu is de goede oude echtgenoot en vader heengegaan. Bedroeft u echter niet, zulk een echtgenoot en vader te hebben verloren, maar verheugt er u over zulk een gehad te hebben.

Zolang hij het kon ging hij trouw naar de kerk en in de huiselijke kring was hij steeds een oppassend en plichtbeseffend man.

Duurbare echtgenote, liefste kinderen en klein-kinderen, thans zijt gij bedroefd om mijn heengaan, doch eens zullen wij allen elkander wederzien om nooit meer gescheiden te worden !

Genadige Heer, geeft zijn ziel de eeuwige rust.

(7 j. en 7 quad. afl.)



De familiën

**BOGAERT, FLAMEE,
ELET en MORRE,**

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teer-geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. De Vos