

« Als wij met Christus gestorven zijn, zullen wij met Hem leven ». (2 Tim. 2, 11)

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Sylvie-Bertha BOGAERT

weduwe van de Heer

Alfons VAN DER STICHELEN

geboren te Sint-Maria-Lierde,
op 10 januari 1913 en godvruchtig overleden
in de Sint Franciscuskliniek te Brakel - Op-
brakel, op 16 juni 1984, nadat zij de Pause-
lijke Zegen en de Ziekenzalving ontvangen
had.

« Niemand van ons leeft voor zichzelf
alleen ». (Rom. 14, 7). Het leven van deze
dierbare moeder heeft de waarheid van dit
woord van Sint Paulus bevestigd. Zichzelf
vergetend voor haar kinderen heeft ze vele
van haar levensdagen doorgebracht in noeste
arbeid, in ijverig werken, in zorgend en
kommerend ten dienste staan van haar gezin.
Sterk overtuigd van de begrenzing van haar
menselijke krachten had ze een groot geloof
in en een vast vertrouwen op de goddelijke
Voorzienigheid, en in de H. Antonius zag
ze een voorspreker voor haar bij de Heer.
Tijdens haar bedlegerigheid bleef haar be-
langstelling uitgaan naar haar kinderen en
kleinkinderen en hun wel en wee was haar

vreugde en kommer. In haar laatste levens-
jaren zeer beperkt in bewegingsmogelijkheden
en daardoor echt gekluisterd op haar lijdens-
bed, ste'de zij elk bezoek erg op prijs, en
vooral dat van de Heer bij gelegenheid van
de Hoogdag. Zij was een diepgelovige en
biddende vrouw.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, voor-
af aan u een dankwoord omdat ik in uw
midden ben mogen blijven, ook als mijn
aanwezigheid bij u wel bijzonder werk en
zorgen vergde. Uw liefdevolle zorg, uw
vriendelijke en bemoedigende woorden, uw
opgewektheid waarmee u steeds naar mij
toekwam, waren voor mij een dankbare
beloning voor mijn kommer van weleer voor
u. De aanwezigheid van mijn kleinkinderen
rond mijn bed was mij steeds aangenaam en
deed mij jong blijven. U allen dank ik omdat
gij voor mij goede kinderen gebleven zijt,
die, nu ik er niet meer ben, bij de Heer
voor mij wel ten beste spreken : « Heer
onze God, wij bidden U voor onze dierbare
overledene moeder en grootmoeder. Haar
heengaan doet ons pijn ; wij kunnen haar
zo moeilijk missen. Neem haar op in Uw
eeuwige liefde. Wij vragen U dit door Jezus-
Christus, Uw Zoon en onze Heer ».

†

De families BOGAERT, VAN DER STICHELEN,

DE GEETER en DE PREZ,

DANKEN U voor de bliken van

deelneming in hun rouw.

Druk. A. De Borre, Lierde - T. (055) 42 20 91