

In de schaduw van het kruis, wil ik rusten en hopen !



Gedenk in Uw H. Mis, communie en gebed,
DE ZIEL VAN ZALIGER
MIJNHEER

Jan, Jozef BOGAERTS

Gepensioneerd Wachtmeester 1e klas.

Oud-Strijder 1914-18 - Invalid.

Ridder in de Kroonorde.

Ridder in de Orde van Leopold II.

Vereerd met al de Oorlogseretekens

en Nijverheidseretekens 1e klas.

Weduwnaar van

Rachel, Bertha COESSENS

Geboren te Westmalle op 23 april 1890

en overleden te Reet (Kliniek H. Familie)

op 16 februari 1962

voorzien van de Heilige Sacramenten

der stervenden.

Een jaar geleden ging zijn goede echtgenote hem voor naar de Heer, als om een plaats te bereiden. Zijn sterven weze een gelukkig wederzien in God, van de duurbaren die hem zijn voorafgegaan in een deugdzaam leven, dat een verheerlijking was van de Gever van alle goed, met een toewijding voor de naastbestaanden.

Inderaad, onze duurbare overledene, als echtgenoot en vader, was arbeidzaam, mannelijk vroom, rechtschapen.

De schone kanten van zijn omgeving, wist hij op een aandachtige wijze te ontdekken, ze in het licht te stellen en op een aangename toon er over te spreken. Vrouw en kinderen waren zijn grootste bezit op aarde. Hij had ze innig lief en was er fier op.

God gaf hem vele talenten. Moedig wist hij die in dienst te stellen van zijn vaderland, van de firma, van zijn medewerkers, ook van de

jongeren, voor wie hij bijzonder de helpende hand was, om met praktische zin, veel nuttigs aan te leren en door te geven. Zijn arbeid was een vorm van naastenliefde, zelfs tot de laatste dagen van zijn leven.

Zulke zielegrootheid is de schoonste erfenis die iemand zijn kinderen kan nalaten, opdat zij op hun beurt die gaven zouden doorgeven aan de velen die ze ontmoeten.

Mijn geliefde kinderen, naar het hoogste gericht, adel verplicht ! Blijf moedig uw schone roeping beleven. Zoals ge goed geweest zijt voor mij, blijf zo goed voor ieder die ge ontmoet. Tracht met Gods hulp uw omgeving beter te maken, wat lijden te helen, wat vreugde te brengen en verder mede te bouwen aan een kristelijke en hoogstaande gemeenschap. Dat blijft de beste voorbereiding tot ons eeuwig gelukkig samenzijn bij de Heer.

Mijn duurbaren, in uw vriendschap bid ook eens voor mij.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Barmhartige Heer, geef hem de eeuwige rust.

Uw vrome gebeden tot lafenis der ziel van onze duurbare overledene en uw kristelijk medevoelen in onze droefheid, hebben ons gevoelig getroost.

We danken U innig.

De families :

DESCHUYTERE,
BOGAERTS,
COESSENS,
GORIS en
JACOBS.

