

Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, ons innerlijk leven vernieuwt zich van dag tot dag. 2 Kor. 4,16

+

Martine BOUSARD

Geboren te Zottegem op 14 november 1960

Echtgenote van Lionel MAGINET

Moeder van Bjorn en Fanny

Is op witte donderdag, 23 maart 1989, na moedig gedragen lijden, de eeuwige vreugde ingegaan, gesterkt door de heilige sacramenten, terwijl zij bad : « **Ik ga naar huis** ».

Zo jong afscheid moeten nemen van het leven is een zware opgave.

Martine had van jongsaf de gave van het geloof ontvangen en in haar hart bewaard.

Maanden lang heeft ze met een uitzonderlijke moed en vertrouwen haar kruis gedragen. Toen haar krachten afnamen en het uitzicht op genezing kleiner werd, zei ze rustig : « Ik ben niet bang om te sterven, ik geloof. Maar het is vreselijk mijn man en mijn kinderen te moeten achterlaten ». Wat dit aan innerlijk lijden voor haar heeft meegebracht kunnen wij alleen maar vermoeden. Maar de diepte van deze pijn heeft zij moedig gedragen, zich meer en meer toevertrouwend aan de liefde van de Heer naar wie ze weldra zou terugkeren.

Haar lijdensweg is geëindigd op witte donderdag, toen in alle kerken het Laatste Avondmaal van Jezus werd herdacht en de woorden van Jezus werden herhaald : « Laat uw hart niet veronrust worden. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik

ben heengegaan en voor u een plaats heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben ».

Mijn dierbare echtgenoot, dank, duizendmaal dank voor uw liefde en voor alles wat gij gedaan hebt om mijn lijden draaglijk te maken. Blijf met mij verbonden over de grens van de dood heen.

Mijn lieve kinderen Bjorn en Fanny, bid elke dag voor uw mama. In de hemel spreek ik voor u ten beste bij de Vader.

Mijn geliefde familie, dank om uw liefde, uw zorg en uw hulp.

En gij allen die u hebt ingezet opdat ik zou genezen, die zo dikwijls naar Leuven zijt gegaan, die hulp hebt geboden in het gezin, hoe kan ik u danken ?

Blijf nu met elkaar verbonden in het lijden en draag elkanders lasten, opdat zij die het zwaarst zijn getroffen de kracht ontvangen om verder te leven.

H. Maria, bid voor mij.

Heer Jezus, in U stel ik mijn vertrouwen.

De families Bousard, De Prez, Maginet
en De Pot,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Rouwleiding Raoul, Brakel
Druk, Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel

