

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer !

†

Bid voor de ziel van

DE HEER

Marcel, Gerard, Oscar

BOUSARD

echtgenoot van Mevrouw Rachel DE PREZ,

geboren te Michelbeke op 9 juli 1922 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-kliniek te Brakel-Opbrakel op 26 augustus 1982.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Weggevoerde in de oorlog 1940-1945.

Heer, Gij had ons een goede vader gegeven, nu vraagt Ge hem ons terug. We geven hem zonder klagen, maar ons hart is met de grootste droefheid vervuld.

De betreurde overledene die we biddend gedenken ontving van de Schepper een zachtmoedig karakter, vervuld met de vrees des Heren en liefde voor de evenmens.

Hij was eenvoudig en nederig in zijn omgang en altijd tot dienst bereid. Bij hem was iedereen welgekomen en zijn cliënteel bejegende hij met vriendschap en voorkomendheid.

Hij had de zware last van een kroostrijk gezin op zich genomen en heeft zich geen inspanningen ontzien om vrouw en kinderen gelukkig te maken.

Toen dagen van beproeving en ziekte hem overvielen heeft hij gelaten en moedig zijn kruis gedragen. Een zachte dood heeft hem uit de woelige zee des levens in veilige haven gebracht.

Bemide echtgenote, lieve kinderen en kleinkinderen, we waren gelukkig met elkaar; alles deden we voor elkaar. Het heeft helaas niet mogen duren. Bidt met mij: Gods wil geschiede! Bedenkt dat het leven vlug voorbij gaat en geen betekenis heeft zonder God.

Ik dank U om uw liefde en genegenheid, om de goede zorgen waarmee ge mij tijdens mijn ziekte en hospitalisatie hebt omringd.

Familieleden en vrienden, het moge U allen wel gaan in het leven en mocht de vrede des Heren uw deel zijn. Bidt allen voor mij: Jezus, barmhartigheid.

De families:

BOUSARD, DE PREZ,

CAUS, VAN DER SNICK,

danken U oprecht voor de blijken van kristelijke deelneming.

Begr. Van Asbroeck E., S.-M.-O. - (091) 605269
J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel