

Zalig zij die in den Heer sterven !

†

ZALIG AANDENKEN

VAN

Mevrouw MARIE CALLENS

Weduwe van

Mijnheer GUSTAAF VEYS

*Geboren te Petegem-Oud den 7 September 1869.
aldaar in den Heer ontslapen, den 25 Mei 1943.*

Versterkt door de H. H. Sakramenten.

« Heer, doe met mij naar Uw wil en gebied dat mijn geest in vrede ontvangen worde. » Tob. III. 6

Haar aandenken blijve in eere, bij God en de menschen, omdat ze goed en mild geweest is voor haar huisgenooten en voor allen die in nood waren. Haar linke hand wist niet wat haar rechte hand met liefde weggaf. Daarom reeds is voor haar bij den Heer barmhartigheid.

Liefste kinderen en kleinkind, het heeft den Heer behaagd mij aan uwe teedere liefde te ontrukken, maar troost u; want in zijne Handen ben ik goed daar Hij is: « onze Vader in den Hemel. » —

Slechts kort is de scheiding des doods en van uit den Hemel, samen met Vader, zal ik over u blijven waken. — Moederlijk dank ik u voor uwe vele en goede zorgen en wilt mijn ziel in uwe gebeden gedenken.

Bemide broers en zusters, het scheiden viel mij zwaar. De Heer heeft er anders over beslist. Zijn wil geschiede.

Vaartwel. Tot weerziens. Bidt veel voor mij.

H. Hart van Jesus, maak dat ik U meer en meer beminne,
(300 d. afl.)

ZIJ RUSTE IN VREDE.

Mijnheer en Mevrouw Maurice NOTEBAERT-VEYS, en dochter Rolande,
Mejuffer Adrienne VEYS,
Mijnheer Gaston VEYS,
De familien CALLENS, PLATTEAU, WILLEQUET, CRAYNEST, VEYS,
RENARD, DE BREMACKER & GOETHALS,

danken Ued. van harte, voor de blijken van genegenheid en gebeden, welke Ued. betoond hebt bij het afsterven van hun teerbemide moeder, schoonmoeder, grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht.