

Bewaar zijn aandenken in uw hart en vergeet hem niet in uwe gebeden. Eccl. XXVIII.

† BID VOOR DE ZIEL VAN

## Mijnheer REMI CALLENS

Echtgenoot van Mevrouw  
IRMA BAUWENS

**Gewezen Veldwachter.**

Vereerd met de Herinneringsmedalie oorlog 1914-1918 - Het gedenkteekeken der zegepraal.

Herinneringsmedalie van het eeuwfeest.  
Burgerlijk eereteekeken 2<sup>e</sup> klas.

*Geboren te Petegem-Oud. den 18 Juni 1879,  
en aldaar godvruchtig overleden. den 27 Aug. 1942.  
Versterkt door de H.H. Sacramenten d. stervenden.*

O onmeedoogende dood! Den teerbeminden echtgenoot en vader hebt gij uit ons midden gehaald. O God, hard is de slag die ons treft, doch met christen gemoed zeggen wij U: « Vader, uw wil geschiede!»

Velen hadden hem lief, omdat hij eenvoudig was, rechtzinnig, werkzaam en gedienschtig man en vol plichtsbetrachting, daarom zal zijn aandenken in eere blijven bij dezen met wien hij omging.

God heeft hem beproefd gelijk het goud in het vuur; zonder morren heeft hij de ellenden van dit ballingschap gedragen; die met Christus lijdt en sterft zal met Hem verrijzen voor 'leeuwige vaderland.

Duurbare echtgenoote, wij hoopten nog samen enkele jaren gelukkig te leven, doch de Heer heeft het anders gewild. Troost U. Vaders liefde blijft onverminderd. Beminde kinders vaders zegen blijft bij U.

Hebt dank voor uw teedere zorgen in mijn langdurige en pijnlijke ziekte - Blijft moeder en elkan- der hartelijk liefhebben. - Gedenkt mij steeds in uw dagelijksche gebeden.

Vaartwel, beminde familie en kennissen, in den Hemel zien wij elkander weder.

Mevrouw Remi CALLENS-BAUWENS,

Mijnheer en Mevrouw Jules VAN BAEVEGHEM-CALLENS en hun kinderen Lutgardis en Christiane,

Mijnheer en Mevrouw Gilbert CALLENS-BOCKSTAEL,

Mijnheer Jules CALLENS,

De familiën CALLENS, PLATTEAU, BAUWENS & WILLEQUET,

DANKEN UED. VAN HARTE  
VOOR UW WELWILLENDE DEELNAME & GEBEDEN.