

†

Bid voor de zielerust van de Heer  
**Albert, Hector BRAECKMAN**

echtgenoot van Mevrouw  
**Julienne Van Wijndaele,**

geboren te Strijpen op 10 juli  
1925 en godvruchtig overleden  
te Brakel op 27 augustus 1980,  
voorzien van de HH. Sakramen-  
ten der zieken.

Door een langdurige ziekte onder-  
mijnd, is vader veel te vroeg van  
ons heengegaan. Alhoewel we wis-  
ten dat zijn gezondheid heel zwak  
was treft dit plots heengaan ons  
toch zo pijnlijk.

Vader, omdat ge ons zo lief waart  
hebben we u omringd met de teder-  
ste zorgen en hartelijkste genegen-  
heid. Zo hebben we u iets willen  
weergeven van het zoveel meer dat  
gij ons mild geschonken hebt.

Als gelovigen, weten we u nu, na  
een leven vol miserie, gelukkig bij  
de Heer. Dat komt onze droefheid  
milderer en doet ons hoopvol uit-  
zien naar het weerzien in de hemel.

Liefste echtgenote en kinderen, zo-  
lang hebt gij mij liefde en genegen-

heid betoond. Moge God u lonen om  
uw trouwe toewijding en goede zor-  
gen. Over de dood heen blijven we  
in liefde met elkaar verbonden.

Beste familie en vrienden, moge  
een trouw gebed voor mij, onze we-  
derzijdse genegenheid en waardering  
bestendigen.

H. Hart van Jezus, geluk van hen  
die in U sterven, ontferm U over  
ons allen.

De families Braeckman, Van Wijnen-  
daele, D'Hauwers, Van Der Meiren,  
Legrand,

danken U oprecht voor uw blijken  
van kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel