

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

**Karel - Lodewijk BRAECKMAN**

echtgenoot van **Mevrouw**  
**Marguerite PIETERS**

Geboren te Massemen-Westrem op 7 april 1898  
en godvruchtig overleden te Westrem  
op 22 juli 1976,  
gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.  
Lid van de Bond der Ouden van Dagen.

Niemand is op aarde gekomen om er te blijven. Tijd en omstandigheden van het sterfen zijn onbekend. De voornaamste zaak is, doorheen de wisselvalligheden van het leven het einddoel voor ogen te houden. Geboren en opgegroeid in een diep christelijk gezin, kreeg de dierbare overledene van jongsaf een beginselvaste godsdienstigheid mede die hem gans zijn leven is bijgebleven en die hij aan zijn talrijke kinderen als de grootste schat heeft meegegeven. Zijn leven was een aaneenschakeling van taale arbeid, zelfopoffering en voortdurende zorg voor de opvoeding van zijn groot gezin. Samen met zijn geliefde echtgenote, heeft hij hard gewerkt om zijn kinderen te laten studeren en hun naast materiële welstand, een hoge verstandelijke ontwikkeling te bezorgen, zodat ze veilig de toekomst tegemoet gaan. Hij die vroeger nooit ziek was, werd op het einde van zijn leven aangetast door een ongeneeslijke ziekte, die hem neerverelde. Na een schone voorbereiding is hij de dood der rechtvaardigen gestorven. Dat de Heer, die hij trouw heeft gediend, hem in zijn heerlijkheid

ontsluite en hem met Zijn vreugde verblijde !  
Teergeliefde echtgenote, beste kinderen en kleinkinderen, zuster, schoonzusters, schoonbroers en familie, gij weet dat ik van U hield, vooral van de kleinsten. Ik ben U dankbaar voor alles wat gij voor mij deed. Vol genegenheid hebt gij mij bijgestaan. Mijn heengaan is voor U een zware beproeving. Zoekt troost bij God en bij elkaar. Houdt mijn gedachtenis in ere tijdens uw dagelijks gebed en met mijn twee neven-priesters bij het altaar Gods. Dan komt het moment dat wij allen verenigd zullen zijn bij God in onuitsprekelijke en blijvende vreugde.

De families :

BRAECKMAN, PIETERS,  
GENTIER en VAN HERREWEGHE,

**danken voor de bliken van kristelijke  
deelneming in hun rouw.**

---

Druk. De Brauwer - Oordegem  
Begrav. Van Sante - Westrem