

De dood is de verlossing van vele ellenden, zij is een schat voor deze die godvruchtig geleefd hebben

✠  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## ARMAND BOHIJN,

geboren te Kruishoutem, de 11 April 1886, en er zacht in de Heer ontslapen de 18 Februari 1955, gesterkt door de Laatste H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen

Lid van de confrerie van de H. Franciscus.

Heer, voor die in U geloven, wordt het leven niet geschorst, slechts verwisseld, en wijl het aardse huis ineenstort, wordt in de Hemel een eeuwige woning opgebouwd  
(Pref. mis overl.)

Vandaag is de mens en morgen verschijnt hij niet meer. Hoe gelukkig is de mens die tracht zo te leven, zoals hij wenst bevonden te worden in het uur van zijn dood.  
(Navolg. XI.)

Geloof en godsdienstigheid waren diep in het hart van de duurzame overledene geprent en met hem opgegroeid; daarom zal de Heer zijn trouwe dienaar bij Hem roepen en hem de Hemel tot beloning schenken.

Duurbare broeders en familie, en vooral gij, trouwe huishoudster, hebt dank voor de onbaatzuchtige zorgen die gij mij schonkt gedurende mijn lastige ziekte. God zal het u lonen. Vaartwel, en wil mij gedenken in uw gebeden; eens zien we elkander weer in de Hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)

Mr en Mw Octaaf BOHIJN-GLORIEUX, kinderen en kleinkinderen,

Mw Paul CLAUS-BOHIJN, kinderen en kleinkinderen,

Mr Maurice BOHIJN,

Mr Emiel DE WILDE-(\*BOHIJN), kinderen en kleinkind,

Mr Omer BOHIJN,

De familiën BOHIJN-VERMEERSCH,

*danken U voor uw blijken van genegenheid hun betoond bij het smartelijk verlies dat hen komt te treffen.*