

Die het land bebouwt met liefde en geloof  
is een bevoorrecht mens :  
hij staat te midden van Gods natuurwonderen,  
waaraan hij medewerkt ;  
hij leeft dichterbij zijn Schepper  
en voelt Deze nauwer aan.



Bewaar in uw herinnering  
en gedenk in uw gebed en Eucharistie

**DE HEER**

## **OMER BOKESTAEL**

weduwnaar van Mevrouw  
**JULIETTE VAN WAESBERGHE**

Oud-Strijder en Oud-Krijgsgevangene 1940-1945

geboren te Bever op 15 juni 1912 en er  
overleden op 22 augustus 1983, gesterkt  
door de Sacramenten van de Zieken.

---

Uw gebed is een zinvolle hulp voor onze  
dierbare overledene, uw deelneming en  
ware troost voor ons.

Hiervoor danken u :

De Heer en Mevrouw  
Antoine DE SCHRIJVER-BOKESTAEL,  
De Heer en Mevrouw  
Jean-Paul UITTENHOVE-DE SCHRIJVER,  
De families BOKESTAEL, VAN WAESBERGHE,  
WEVERBERGH en DASSELEER.

Aan het sterfbed staan van een vader is altijd  
een pijnlijk afscheid voor de familie, maar het  
is tevens een bewijs van trouwe liefde.

Omer heeft hard gewerkt, zich echt afgesloofd  
om zijn bedrijf tot bloei te brengen. Zo gingen  
vele jaren voorbij van noeste arbeid, kommer,  
droefheid en vreugde, tot een ziekte zijn krach-  
ten ondermijnende. De kwaal bleek onafwendbaar.  
Bewust van zijn toestand, heeft hij met een be-  
wonderenswaardige moed en geduld alle pijnen  
aanvaard als louterende voorbereiding op het  
eeuwig leven, op het weerzien bij de Heer van  
zijn geliefde vrouw die hem pas drie maanden  
geleden heeft verlaten en met wie hij zovele ja-  
ren lief en leed heeft gedeeld.

Met berusting en vrome moed heeft hij zijn  
einde, dat hij voelde naderen, aanvaard. Hij  
voelde zich zo « reisvaardig » dat alle schrik  
verdween en vervangen werd door overgave  
aan Gods wil.

Moge hij nu, na een leven van zwoegen en  
zorgen, rusten in vrede, in de liefde van God,  
in wie hij kristelijk geloofde.

Mijn duurzame kinderen en kleinkinderen, mijn  
liefde voor u sterft niet. Ik blijf u zeer dankbaar  
voor uw erkentelijkheid, voor de vele goede zor-  
gen : gij hebt mij dag en nacht bijgestaan aan  
mijn ziekbed. De Heer lone het u. Wees een-  
drachtig met mekaar, en vergeet mij niet in uw  
gebed.

U allen, familieleden, vrienden en geburen,  
groet ik ten afscheid.

druk a. weverbergh, marktplein 36, galmaarden