

In de vrede des Heren.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Désiré BOL

Echtgenoot van Mevrouw

Camilla DE SMET

geboren te Nederename, de 17 november 1893 en
godvruchtig overleden te Ename, de 4 december 1958,
versterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Met een bedroefd hart zien wij vader van ons weg-
gaan, maar toch innig getroost omdat de Heer hem als
een uitverkorene heeft opgeroepen en wij hem omringd
hebben met onze kinderlijke liefde en beste zorgen.

“Zo iemand achter Mij wil komen, verloochene hij zich
zelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want wie zijn
leven wil redden zal het verliezen, doch wie zijn leven
verliest om mijnentwil zal het vinden... (Math. 16, 24)

Duurbare Echtgenote, ik dank om de liefde die U
mij steeds betoond hebt en bijzonder om de onverpoos-
de zorgen waarmede gij mij tijdens mijn ziekte hebt
omringd. Te vroeg ga ik heen, gaarne bleef ik nog lange
jaren met U, doch de Alvoorziende heeft er anders over
beslist: Zijn Heilige Wil geschiede!

Lieve Kinderen, hebt dank voor Uw tedere zorgen.
Blijft immer verenigd rond moeder en weest steeds een
liefdevolle sterkte en troost voor haar. Betrouwt en bidt
tot God die gebroken harten heelt en hune smarten
lenigt.

Dierbare Familie, Vrienden en Kennissen, blijft mijn
aandenken in uw hart bewaren en vergeet mij niet als
gij biddend ten hemel kijkt.



Uw deelneming in onze droefheid,
bij het verlies van hem, die ons zo
dierbaar was, schonk ons veel troost
en uw gebed zal een kostbare hulp
zijn voor onze geliefde afgestorvene.

DANKEN HARTELIJK ;

De Familiën BOL
en DE SMET.