

« Heer, in Uw handen beveel ik mijn geest. »



Vroom aandenken

aan Mevrouw

## **MARIA CLARA BOL**

weduwe van de Heer REMI BUCKENS  
en van de Heer THEOPHIEL MERCHIE

geboren te St.-Denijs-Boekel  
op 9 mei 1903  
godvruchtig overleden te Gent  
op 25 augustus 1973  
gesterkt door het ziekensacrament.

Heer, wij danken U voor de goede moeder, die Gij ons hebt gegeven. Wij danken U voor het vele goede dat zij van U mocht ontvangen, en voor het vele goede dat zij door U heeft tot stand gebracht.

Haar huisgezin was haar al. Het was haar schoonste sieraad. Goedheid was haar kracht en zelfvergetenheid haar schoonste deugd.

Het was haar stille wens, samen met haar huisgenoten, de Lourdesbedevaart te kunnen meemaken. Het heeft niet mogen zijn. Van op haar ziekbed heeft zij de bedevaart gevolgd. In het heiligdom te Lourdes is voor

haar genezing vurig gebeden. Maar ook voor haar is Gods H. Wil geschied.

Thans is het voor haar een eeuwig samen-zijn met de Moeder Gods en haar Goddelijke Zoon. Voor haar gezin en allen die haar hebben geëerd en gekend, blijft zij de goede voorspreekster.

Liefste moeder, uw kinderen hebben u bijgestaan in de laatste uren. Zij hebben uw laatste blik van liefde en overgave mogen aanschouwen en u rustig zien heengaan bij de Vader.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, blijft mij in uw gebeden gedenken. Zo blijven wij samen voor altijd.

---

Dhr en Mw Roger De Smet - Buckens  
en kinderen,  
Dhr en Mw Paul Van Meirhaeghe - Buckens  
en zoon,  
Dhr en Mw André Leys - Buckens  
en dochter ;  
De families Bol, Serbruyns, Buckens,  
De Grootte, Merchie en Dhondt

danken U voor uw gebeden en blijken van  
kristelijke deelneming.

---

A. De Paepe