

De dood verrast de ware kristen niet,
want hij is altijd vaardig om te sterven,
zelfs als het heengaan onverhoeds geschiedt
zal toch zijn ziel 't geluk des hemels erven...



In de vrede van Christus ruste
de heer

JULIEN BOLLE

echtgenoot van mevrouw

Anaïs Van Der Biest

geboren te Koekelare op 5 april 1914 en god-
vruchtig overleden te Schendelbeke op 25 januari
1984, gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

En moeder vertelde dat zij zo plots een ingoede
man en vader kwam te verliezen die werkelijk
een voorbeeld kan gesteld worden. Wegens haar
slijkend gezichtsvermogen had zij hem nog zo
nodig. Hij was de stille en goede huisvader,
een man die van zijn huis een pareltje wist te
maken, die alle huiselijk werk aankon, opgeruimd
van karakter die thuis en daar alleen zijn
vreugde vond. Verknocht aan zijn gezin en allen
die hem dierbaar waren. De vriend van de natuur
de zorg voor de bloemen en de dieren. De
schoonheid der natuur in de wisseling der jaar-
getijden sprak hem aan en hij trachte daar soms
gestalte aan te geven. Ook het verleden had
voor hem betekenis en voorwerpen van vervlogen
tijden waren voor hem kleinoden die hij smaak-
vol in zijn huis bewaarde. Hoe gelukkig was hij
ook niet om zijn kinderen die hij de kennis had
helpen bezorgen om hun weg door het leven te
maken. En nu hij ze allemaal geslaagd wist, zijn

plotse heengaan zonder nog een woord van
afscheid te kunnen spreken. Maar gans zijn
leven is een open boek geweest ten goede dat
blijvend tot zijn dierbaren zal blijven spreken.

De dood van iemand die ons dierbaar is, komt
steeds onverwacht. De mens die zich als een
grashalm altijd weer opricht, blijft zich verzetten
tegen deze dood die hij nochtans dreigend nabij
weet. En wanneer het dan plots gebeurt, dan
wordt de slag die ons treft nog verheviger door
de machteloosheid die wij ervaren voor een in
wezen zinloos gebeuren, waarbij ons de vraag
naar het " waarom " op de lippen blijft branden.
Het antwoord op deze vraag kan de mens uit
zichzelf niet geven. Hij kan het enkel aflezen
aan het leven, de dood en de opstanding van
Jezus Christus. Enkel daaruit ontspringt de ze-
kerheid dat de mens in de dood niet in het
niets valt maar in Gods handen.

Dierbare echtgenote, ik blijf u nu nog meer
nabij dan anders. Dank voor alles. Dierbare
kinderen en kleinkinderen, gij zult nu voor
moeder de steun moeten zijn in de leemte die
mijn heengaan bij haar achterlaat. Van bij de
Heer zal ik u daarvoor dankbaar zijn. Familie-
leden, vrienden en kennissen blijft mijn aanden-
ken in uw hart en gebed bewaren. Bij God alleen
vindt ons rusteloos en gekwetste hart vrede en
rust!

De families Bolle, Rommelaere,

Van Der Biest en Paeleman

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Rouwond. Beernaert, Geraardsb. - T. 054-411724
Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267