

Heer, Uw H. Wil is geschied.



Gedenk in uw vroom gebed
de ziel van Mejuffer

Eveline, Maria, Julia

BOLANGIER

dochter van Mijnheer Oscar BOLANGIER

en van wijlen Mevrouw Marie VANDER MEIREN

geboren te Roberst de 21 februari 1908
en godvruchtig overleden in de Dr.-Goffaertskliniek
te Zottegem, de 15 augustus 1968,
geheiligd met de HH. Sakramenten der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

Erelid van de Vrouwenbond van het H. Hart

Lid van de Confrerie van de H. Barbara en de Boerinnenbond.

Ze was eenvoudig en oprecht, diep godsdienstig en vol overtuiging in haar geloof. Ze hield eraan haar godsdienstig leven te belijden en te beleven. Het was voor haar een groot genoegen en troost veelvuldig deel te nemen aan de H. Eucharistieviering en zich in de H. Gemeente te verenigen met de Heer. Van de vroege morgen tot de avond stond ze in de bres, om te zorgen en te werken: werkzaamheid en gebed vulden haar leven, waarin geen plaats was voor wereldse genoegens of zondige ontspanningen.

Toch werd ze door de Heer zwaar beproefd: een langdurige en kwellende ziekte bezorgde haar veel lijden en droefenis; ze ondermijnde haar lichamelijke krachten en werd de oorzaak van haar uitputting en verkwijning.

Met groot geduld en met betrouwen op de Heer, heeft zij deze beproeving gedragen en aanvaard en er een middel in gevonden tot grote verdiensten en heiliging.

Wij mogen zeggen dat een schone edelmoedige ziel tot haar Schepper is teruggekeerd, voor wie de woor-

den van de H. Schrift in vervulling zullen gaan: «kom, mijn trouwe dienaar, treed binnen in de vreugde van de Heer».

Mijn goede vader en broer Michel: plots en onverwachts worden onze banden van liefde en genegenheid losgerukt. Ik weet welke leemte mijn heengaan in uw leven zal nalaten; hoe gij u nu verlaten en eenzaam zult voelen; hoe hopeloos voor u de toekomst nu schijnt... Troost u nochtans, hoe hard deze beproeving ook is, dat de Heer u zal ter zijde staan en u de nodige kracht en hulp zal geven, om moedig en manhaftig verder samen deze beproeving te boven te komen. Ik dank u voor al het goede, dat gij voor mij deedt.

Duurbare familieleden en vrienden: ik verlaat dit broze leven voor een ander en beter leven, waar wij elkaar eens in blij weerzien zullen terugvinden. Van harte dank ik u om uw aller vriendschap, hulpvaardigheid en opbeuring.

Blijven wij in gebed verenigd met elkaar.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.

Mijnheer Oscar Bolangier,

Mijnheer en Mevr. Germain Bolangier-De Couvreur,
Mijnheer Michel Bolangier,

Mijnheer en Mevrouw Fernand Bolangier-Potvin,

De families Bolangier en Vander Meiren

DANKEN U VAN HARTE OM DE
BLIJKEN VAN KRISTELIJKE
DEELNEMING EN GEBEDEN.

Druk Melckebeke

Uitg. L. Van Herzele