



ZALIG AANDENKEN

aan

MONIQUE BOLANGIER

dochterke van

Mijnheer & Mevrouw Germain Bolangier-De Couvreur

geboren te Zottegem de 7 juni 1947 en aldaar in de St-Elizabethkliniek godvruchtig overleden de 15 oktober 1957, gesterkt door de Genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen "in articulo mortis".

Zij was lid van de E. K. en de H. Kindsheid.

Het leven lokte lijk een blijde lach.
De jeugd vergeleed in strelen en in stoeien.
Toen kwamen wrange pijnen, nacht en dag...
De blomme was geknakt, vóór ze kon bloeien.

Een ziekenkamer was de laatste woon.
Haar ouders waakten vol ver vrouwen...
Ze spreidden alle gaven van hun hart ten toon,
Vol hoop dat ziekte en pijn verdwijnen zouden.

Monique vroeg naar grootmoe, naar haar meter,
Tante Germaine heeft 't kind in slaap gesust.
Fernand kwam groeten; maar zijn zus wist beter.
Het lijden heeft elk levensvuur geblust.

Er brandd' een Lichtmiskaars; de priester bracht
de Heer aan 't kind. Een engel leek Monique.
Ze bad en bad, maar bitter klonk haar klacht:
Is 't waar? Ben ik dan echt zo ziek?

Het meisje leed, maar niemand kon beseffen,
Hoe hard de pijn in haar te bijten lag...
Ze wou de kelk vol pijn niet tonen en niet heffen.
Ze zou haar leven offeren met een lach...

O liefste ouders, wij baden vroom en klaar
en één van ziel, de stonde vóór het sterven.
Ik bid voor U. Komt, helpt en steunt mekaar,
Nu ik vóór u het eeuwig licht mocht erven...

Uitg. Van Der Hauwaert, Rozebeke

Heer en Mevrouw Germain Bolangier-De Couvreur;
Heer Fernand Bolangier;
Heer Oscar Bolangier-Van Der Meiren;
Mevrouw Jozef De Couvreur-De Weerd;
Mejuffter Eveline Bolangier;
Heer Michel Bolangier;
Heer en Mevrouw Albert De Prijck-De Couvreur en kinderen;
Heer Hypotheekbewaarder en Mevrouw Marcel De Couvreur-Caestecker en kinderen;
Heer en Mevrouw Gaston Michiels-De Couvreur en kind;
De families Bolangier, De Couvreur, Van Der Meiren en De Weerd

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING EN GEBEDEN.