

Want van die goeden waart gij een  
die goud in 't hart bewaren :  
de wereld ziet er over heen,  
maar God zal z'openbaren.

(P.R.)

†

VROOM AANDENKEN AAN

**MEVROUW**

**Virginia BOLLAERTS**

echtgenote van

**de Heer Julien DE CLIPPELE**

geboren te Thielt (Brabant)

op 7 februari 1905 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen op 21 juli 1986, gesterkt door de H. Sakramenten „in extremis”.

“Heer, wij geloven dat Gij ons niet loslaat ; dat de mens bij de dood niet verzinkt in het niets, maar dat Gij hem opneemt bij U om daar te leven voorgoed.

Zo is ook ons dierbare moeder, na een ijverig en plichtbewust bestaan vol vertrouwen en berusting, de Heer tegemoet getreden.

Sta ons bij opdat wij getroost en gesteund in Uw liefde verder de weg mogen opgaan om samen te delen in uw heerlijkheid voor altijd en eeuwig.

Mijn dierbare echtgenoot, kinderen en familie, ik dank U voor de grote genegenheid, in het bijzonder voor al de jaren van toewijding, zorg en geest van oprechte liefde.

Vergeet mij niet in uw gebed.

De families BOLLAERTS, DE CLIPPELE,

VANDAEL en VAN LAEREN

danken U voor de blijken van deelneming en uw gebed.

---

Rouwond. Andries

van de maele