

« Weest altijd bereid, want de Mensenzoon  
komt op het uur waarop gij het niet verwacht. »  
(Luk. 12,40)

†

HERINNERING AAN  
DE HEER

## **BENJAMIEN BOMBEECK**

echtgenoot van Mevrouw  
**ELZA-DENISE VANHOE**

**Hoofd-Politiecommissaris der stad Aalst**  
**Oudstrijder 1940-45**  
**Herinneringsmedaille met 2 Zwaarden**  
**Ridder in de Kroonorde**  
**Burgerlijke medaille 1e klas**

geboren te Aalst op 18 februari 1912  
en er schielijk overleden op 27 augustus 1967  
gesterkt door het H. Oliesel.

—  
Onverwachts heeft de dood hem ons ont-  
men.

Onverwachts, maar niet onvoorbereid. Want  
wie in God gelooft, en volgens Zijn geboden  
leeft, is altijd bereid voor de overgang naar  
het eeuwige leven.

Hij was een goed mens, niet alleen voor zijn  
gezin, maar voor iedereen. Ontelbaren die dit  
lezen, zullen in dankbaarheid gedenken wat  
hij voor hen heeft gedaan. Zelfs de ondankbaar-  
heid van sommigen belette hem niet, te hel-  
pen.

Hij was een man van « plicht vóór alles » !

Zijn zware taak beschouwde hij niet in de  
eerste plaats als een broodwinning ; zijn ideaal  
was, TE DIENEN, dag en nacht.

Daarenboven was hij een diep-gelovig kris-  
ten, die wist dat boven zijn gezag en zijn  
wereldlijke overheden, het gezag van God staat,  
aan wie hij eens rekenschap zou moeten geven.

Dierbare echtgenote, al te vroeg werden wij  
van elkaar gescheiden. Voor u is de slag het  
zwaarst. Het enige leed dat ik u heb aangedaan,  
is mijn plots en onverwachts heengaan. Houd  
goede moed : ik zal u geestelijk bijstaan en  
sterken ! Ik zal voortleven in onze zoon.

Roland, m'n goede jongen, ik had u gaarne  
gebracht waar ik u wilde hebben. Doe voort  
zoals ik het wenste, en zoals ge mij beloofd  
hebt. En wees een sterke steun voor moeder !

Beste vader, schoonmoeder en familieleden,  
vergeet mij niet in uw gebeden. Het is het  
enige wat gij nog voor mij kunt doen.

Heer Burgemeester en leden van het stedelijk  
Politiekorps, de 13e Korpsdag die wij zo goed  
hadden voorbereid, zal overschaduw worden  
door de rouw. Moge iets van het voorbeeld van  
plicht en trouw, dat ik steeds heb trachten te  
geven, voortleven onder u.

**GOD IS MIJN TOEVLUCHT EN MIJN BURCHT !**

Begr. Arijs en Zonen

GAZET V. AALST