



Tot uitnodiging om een vroom gebed voor de
Heer

Emiel Frans BOMBEEK

Echtgenoot van Mevrouw
LAURA VAN DER NIEPEN

geboren te Outer, de 22 december 1900 en er
godvruchtig overleden de 4 oktober 1968, voor-
zien van de H. Sakramenten der Zieken en de
Pauselijke Zegen.

Voorzitter van C.O.O.

Aanvaard, Heer, ons offer en gebed voor de
zielerust van de overledene en laat hem over-
gaan uit de dood naar het eeuwig leven.

Al wie leeft en in Mij gelooft zal niet sterven
voor eeuwig. De ziekte en het lijden zijn een
kruis en het kruis is de deur van de hemel.
Hij heeft een bittere lijdenskelk moeten ledi-
gen; als een dienstwerk van heilige verzoen-
ing droeg hij zijn kwelling. Allen die met
hem leefden en werkten getuigen dat hij een
man was rechtuit. Tot als hij kon, kwam hij
op het doksaal de mis meezingen als een lof-
prijzing voor de Heer. Een daad van geloof.

Dierbare Echtgenote, samen hebben wij het
lief en het leed in ons leven gedragen. Steeds
bereid om elkander bij te staan en te zorgen
voor het geluk onzer kinderen. De ziekte
kwam mij van U weghalen. Ik dank U om uw
genegenheid en om uw liefdevolle zorgen.
Verzorgt U en vergeeft me de last die ik U
aandeed in mijn kwelling. Onze liefde voor
elkaar blijft voort leven. Bid voor mij en
draagt uw lasten op voor mijn zielerust.

Beminde Kinderen, vader gaat heen. Bewaart
trouw de gedachtenis aan uw vader die U zo

liefhad. Leeft verder gelukkig. Dank om uw
diepe genegenheid. Troost en steun moeder
in haar eenzaamheid. Bid voor mij.

Lieve Kleinkinderen, gij weet hoe gaarne ik
U zag en rond mij vergaderd. Houdt veel van
uw ouders en leeft in eer en deugd.
Bid voor mij.

Beste Schoonzuster, Schoonbroeder en familie,
bewijst mij uw genegenheid door een vurig
gebed voor mijn zielerust.

Tot weerziens daarboven



Mevrouw Emiel, Frans BOMBEEK,
geboren Laura VAN DER NIEPEN,
zijn echtgenote

De Heer en Mevrouw Paul BOMBEEK-BAEL,

De Heer en Mevrouw Maurits BOTTE-
BOMBEEK, en kinderen,

De Heer en Mevrouw Paul BEECKMAN-
BOMBEEK, en kind,

zijn kinderen.

De families BOMBEEK, VAN NIEUWEN-
HOVE, VAN DER NIEPEN en VAN EES-
BEEK

danken U voor uw gebeden en blijken van
deelneming.

De Plechtige lijkdienst had plaats te Outer
op dinsdag 8 oktober te 10 uur en de Sol.
namis heeft plaats op zaterdag 12 oktober te
7 uur 's morgens.