

†

Dankbaar aandenken aan  
DE HEER

## **Cyriel, Kamiel BONAMI**

echtgenoot van mevrouw

### **Emma VAN DE KEERE**

geboren te Aalter op 6 december 1908 en zachtjes  
in de Heer ontslapen in familiekring te Erwetegem  
op 6 maart 1993,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.  
Oudstrijder 1940-45.

\_\_\_\_\_

Emma VAN DE KEERE, kinderen,  
kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families : BONAMI, VAN DE KEERE,  
BOTTERMAN en ROEDSENS

danken U oprecht om uw kristelijke  
deelneming en uw vroom gebed.

Cyriel heeft een leven gekend van hard werken en zorgen voor zijn groot gezin. Toch is hij heel oud mogen worden. Ondermijnd door een slepende ziekte is hij nu zacht gestorven op twee maand voor hun zestigste huwelijksverjaardag. Hij is nog een van de weinigen die thuis is kunnen sterven en dan nog omringd door zijn echtgenote en al zijn kinderen.

" Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven hem zal God zijn goedheid en zijn vrede geven ". Rustig gelaten en tevreden over zijn leven ging hij heen. Kon het anders, want hij heeft zijn plichten als echtgenoot en vader, als mens en als kristen steeds volbracht. Zijn gezin was hem dierbaar. Met de zorgen van de groten leefde hij mee en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen hadden in hem een liefdevolle opa die naar hen kon luisteren. De zondagsmis was hem heilig en het laatste jaar de hoogdagviering thuis een diepe vreugde.

Als dank mocht hij van allen een goede verzorging ontvangen en het doet allen leed van hem nu afscheid te moeten nemen.

Als kristenen kijken we echter uit naar het weerzien in het hiernamaalse zoals de Heer het ons heeft **beloofd**.