

†

Aandenken aan

MEVROUW

**Marie BONNE**

echtgenote van  
de heer Aimé Pattyn

geboren te Oostakker op 1 maart 1921  
en bij een ongeval overleden te Urşel  
op 29 januari 1993.

---

De dood is niets. Ik ben enkel naar de kamer hiernaast. Ik ben ik, jij bent jij. Wat we waren, de een voor de ander, dat zijn we nog altijd. Geef me de naam die je me altijd hebt gegeven. Spreek van mij zoals je altijd hebt gedaan.

Verander de toon van je stem niet, veins niet.  
Lach verder met de dingen waar we samen  
om lachten.

Bid, lach, denk aan mij, bid voor mij.  
Dat mijn naam wordt uitgesproken zoals al-  
tijd, zonder vervorming, zonder droefheid.  
Het leven betekent wat het altijd heeft bete-  
kend. Het is wat het altijd is geweest.  
De draad is niet doorgesneden.  
Waarom zou ik uit jullie gedachten zijn, juist  
maar omdat ik uit jullie gezicht ben? Ik wacht  
op jullie. Ik ben niet ver, juist langs de andere  
kant van de weg.  
Zie je wel ..... alles is goed.

Om uw aanwezigheid op de uitvaart  
om de blijken van deelneming danken U

de families Bonne, Pattyn,  
Naudts en Roelens .

