

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,  
hem zal God Zijn vriendschap en Zijn liefde geven.



Gedenk in uw gebeden

MEVROUW

**MARTHA BONNE**

weduwe van de Heer

**GERARD VAN SNICK**

geboren te Grotenberge op 7 juli 1915

en godvruchtig overleden te Aalst op 28 januari 1985,  
gesterkt door de Sakramenten der zieken.

Lid v. d. Kristelijke Gepensioneerdenbond te Zottegem

---

Moeder is rustig gestorven, in het volle bewustzijn.  
Haar opdracht als echtgenote en moeder had zij met  
volle inzet en liefde vervuld, haar levenstaak was  
afgewerkt. Zij was een diepgelovig mens; toen zij  
haar einde voelde naderen vroeg zij om de laatste  
H. Sacramenten te mogen ontvangen.

In haar leven is moeder niet gespaard gebleven van  
ziekte en tegenslag; vooral het vroegtijdig heengaan  
van vader heeft haar veel pijn gedaan. Zij is noch-  
tans nooit bij de pakken blijven zitten en heeft met  
veel moed en hard werken haar gezin er bovenop  
gehouden.

Moeder, nu pas weten wij hoezeer wij van u hielden  
en welke dank wij u verschuldigd zijn.

Moge gij nu in vrede rusten.

Heilige Rita geleid haar tot bij de Heer.

Eric Van Snick,

Colette Van Snick,

De familie Bonne - De Rouck,

De familie Van Snick - Van Den Driessche

**danken U voor uw gebed**

**en blijken van deelneming.**

---

otte