

De rechtvaardigen zullen leven in alle eeuwigheid,
hun loon is bij de Heer. (Wijsheid II)



Bid voor de ziel van
MEVROUW

Angèle Bonnier

weduwe van de Heer
REMI DECOUVREUR

*geboren te Everbeek op 11 november 1885
en godvruchtig overleden te Denderleeuw op
9 april 1969, gesterkt door de H. H. Sakra-
menten der stervenden.*

De duurzame overledene was een deugdzaame vrouw en een liefderijke moeder, altijd bekommerd om het geluk harer huisgenoten; zachtzinnig en vroom is zij door het leven gegaan, de stichtende herinnering van haar deugden nalatend.

Wat is het leven van de mens op aarde! Een tijd van hopen en streven, van werken en lijden. We hebben echter zo juist het Paasfeest gevierd: de overwinning van Christus op de dood. Ook wij zullen verrijzen. Voor ons is de dood geen einde maar een overgang. Die zekerheid neemt veel scherpte van onze droefheid weg.

Teerbeminde kinderen, allerliefste kleinkinderen en achterkleinkinderen, uw goede zorgen hebben mijn heengaan niet kunnen beletten. Zo

graag had ik nog enige jaren met u doorgebracht, doch God beschikte er anders over. Ik ga vader vervoegen en wij zullen door onze gebeden verenigd blijven.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, familie en vrienden, vergeet mij niet en bidt voor mij.

Zij ruste zacht.

*De families BONNIER,
BASSELIER,
DECOUVREUR en
DENOOSE*

*danken voor uw troostvolle
blijken van deelneming.*

Drukk. Van der Perre-Cobbaert, Denderleeuw
Begravenissen William De Poorter - Denderleeuw