

†

DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN AAN

Fernand BONNIER

echtgenoot van Eliane VAN DORPE,

geboren te Vloesberg op 30 december
1901 en godvruchtig overleden in de
H. Hartkliniek te Geraardsbergen
op 29 oktober 1979, voorzien van de HH.
Sakramenten der zieken.

Onder Gods hemel wonen stille mensen
nog, die ongezien door 't leven gaan, maar
in hun hart een innerlijke rijkdom dragen
die kleur en warmte geven aan hun leven
en op hun gelaat de stille glimlach weeft
van een innerlijke tevredenheid die hen be-
mind maakt.

Mijn dierbare echtgenote, vaarwel, heb
dank voor uw genegenheid en liefde, mede
om de zorgen aan mij besteed. Al ben ik
van U gescheiden, ik heb U niet verlaten,
wij zien elkaar terug bij de Heer.

Mijn kinderen en kleinkinderen, staat vast
in de Heer, weest niet angstig bezorgd, maar
in alle omstandigheden bidt tot God. Doet
wat ge geleerd hebt : uw plicht. De God
van vrede zal met U zijn. Vergeet mij ook
niet in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige
rust.

De families BONNIER, COTTON, VAN DORPE,
D'HOMME,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek

Heer God,
Het is voor ons
een onnoembare pijn
afscheid te moeten nemen
van een mens die ons
zeer dierbaar was.
Tot U, Heer,
richten wij ons
met al ons verdriet.
Wil leven schenken
aan onze overledene
tot over de grenzen heen
van dit leven op aarde.
En wees een troost
voor allen die gewond werden
door dit heengaan.
Wij vertrouwen op U Heer
die alles ten beste leidt
voor wie in U geloven.
V.D.

