



Al komt Hij ook in de tweede of derde nachtwake, gelukkig de dienaar die de Heer wakend aantreft. (Lk. 12, 38)

Blijft dankbaar gederken en bidt voor  
DE HEER

## **Hubert BONNIER**

**gehuwd met Mevrouw Denise Herregodts(+)  
echtgenoot van Mevrouw Ghislaine  
VAN DE VOORDE,**

geboren te Geraardsbergen op 12 augustus  
1909 en er godvruchtig overleden op 24 augustus 1979.

Gij zijt zo plotseling van ons weggegaan, maar gij waart klaar, gij had U voorbereid. Alleen, toen gij een laatste maal uw opschik maakte, wist gij nog niet dat God U wachtte in zijn eeuwigheid. Uw hele leven hebt gij al uw krachten aan anderen gewijd: waar kon geholpen worden vond men U bereid. Uw zorg, uw aandacht ging naar allen uit: uw vrouw, uw kinderen en hun kinderen, uw vele vrienden, heel uw stad, het was uw grote familie. Uw hart was veel te ruim: het moest begeven. Gij hebt gewerkt met toewijding en ijver; niets was U ooit teveel. Integendeel, gij zocht naar een gelegenheid om telkens weer uw trouwe vriendschap te bewijzen. Gij laat een leemte na in menige kamer en vergadering, maar onze harten zijn vervuld van dankbare herinneringen.

« Gij blijft bij ons, wij hoeven niet te vrezzen dat gij afwezig zijt of ons verlaat: gij overlegt met ons, gij geeft ons raad, daar wij verbonden zijn met vaat en vezel. »  
(M.V.V.)

Sint Bartel, die waakt over deze stad, waar gij zo gaarne hebt geleefd, heeft U nodig op Zijn feest. Hij moge U nu verder begeleiden. Maria, Edele Vrouwe van den Oudenberg, breng ons weer samen op het einde van de weg. Een troost voor ons: Gij hebt uw plicht gedaan

wat God U gaf hebt gij gegeven  
ten einde toe hebt gij uw man gestaan  
tevreden, dankbaar om het leven;  
Uw kruis gedragen ook, en met ons Heer,  
niet tegen Hem, gevochten en gestreden.  
O, wat een kracht in iemand die nietmeer  
alleen vecht, maar met God zelf mede.  
Gij had het leven lief: Gij hebt uw vrouw  
en kind na kind, uw huis vol schelle kreten,  
allen gekoesterd, eerlijk, dapper, trouw;  
daarbij zelf een spelend kind geweten.  
Gij hebt uw volk bemind; de goede mens  
die lacht en weent en liefheeft en moet lijden  
en allerwegen ziet zijn eigen grens  
en sterk of zwak die tracht te overschrijden.  
Hubert Bonnier, die op de rechte weg  
uzelve dapper hebt versleten,  
en dan U geeft, en dan U nederlegt  
in God zijn hand: God mag U welkom heten!  
(M. Van Vossolle)

**De families BONNIER, VAN DE VOORDE,  
COOLS, VAN OVERWAELE, HERREGODTS,  
VAN DER PUTTEN**

**danken U om uw gebedsdeelname bij het  
aardse heengaan van een edel mens.**

---

Van de Maele