

*Dit afscheid valt ons verschrikkelijk zwaar.
We zullen je heel erg missen
We hadden samen nog zoveel plannen.
Maar je werd ons te snel ontnomen.*



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Huguette BONNIER

echtgenote van de heer
Achille DESCHAUWER

Geboren te Everbeek op 17 oktober 1937
en godvruchtig overleden in het
A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem
op 3 juni 2002,

gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

De families:

BONNIER, DESCHAUWER,
VANDORPE en CALLAERT

danken u voor uw blijken van deelneming.

*Plots liep er iets mis.
Moedig ging je er tegen aan.
Helaas, een ongelijke strijd, mama...*

En zijn je lieve ogen niet
meer stralend verlicht,
ik wil dat je me stil beziet
met uitgedoofd gezicht.

En ook al spreekt de stem die mij
zo dierbaar was geen woord,
toch heb ik van de overzij
dat je me riep, gehoord.

Eminescu



S