



**BID DE HEER OM VREDE VOOR DE ZIEL
VAN MEJUFFROUW
Jeanne BONNIER**

geboren te Everbeek op 28 maart 1909
en godvruchtig in de Heer ontslapen te
Brakel op 16 november 1979,
gesterkt door Kristus in Zijn Heilige
Sakramenten.

Onverwacht kan de dood toeslaan. Als een
dief in de nacht kan de dood het geluk
van de mens onderbreken. Hoe hard ook en
onverwacht wij daardoor getroffen worden,
toch behaalt de dood nooit de overwinning,
nooit heeft de dood het laatste woord. Wij
geloven toch het woord van de Heer : « Wie
in Mij gelooft zal leven, ook al is hij ge-
storven ; en ieder die leeft in geloof aan
Mij zal in eeuwigheid niet sterven ».

Vanuit dit geloof heeft deze vrouw ge-
leefd. In trouw aan de Heer, diepgelovig en
vroom, toegewijd aan haar geliefde familie,
heeft onze dierbare overledene haar levens-
lot aanvaard uit Gods hand. Gans haar le-
ven bestond er in : bidden en dienst betui-
gen.

Met vertrouwen mogen we dan ook bidden

dat de Heer haar nu opneme tot eenwig le-
ven in het hemels Vaderhuis om daar voor
goed te wonen.

Dierbare familie, ik dank u voor uw gene-
genheid en uw vriendschap. Bidt tot God
dat Hij mij genadig weze. Ook u allen, bes-
te burens en vrienden uit het rusthuis, ook
u allen dank ik voor uw vriendschap en uw
liefdevolle zorgen. Vergeet mij niet in uw
vrome gebeden.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.
H. Jozef, patroon van de goede dood, bid
voor ons.

De families BONNIER-SPITAEELS,
**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek