

U die haar gekend en bemind hebt.

† BID VOOR DE ZIEL †
van Mevrouw

Maria-Clara BONTINCK

echtgenote van Mijnheer

Jozef DE SUTTER

geboren te Oosterzele de 1 januari 1905 en god-
vruchtig overleden te Melle-Vogelhoek de 17 mei
1960, gesterkt door de laatste HH. Sakramenten en
de Pauselijke Zegen.

Lange jaren heeft onze dierbare overledene de
lijdenskelk gedronken, zonder morren of klagen...
Willen wat God wil Dat is ware eenvoud en verheven
grootheid, de simpelste gesteltenis van het hart en
de grootmoedigste richting van de wil. Dan had zij
elke dag dat niet haar wil maar de wil van God
zou geschieden. Bij de herinnering aan zoveel zó
christelijk gedragen lichaamsmart en zieleleed
gebruiken wij onze woorden.

"In geloof dat Jezus-Christus het lijden omvormd,
geheiligd en vergoddelijkt heeft.

In geloof dat vooral het lijden de verlossing en
de heiliging van de ziel bevordert. In geloof dat
God louter liefde is en dat het lijden in zijn hand
het middel is dat zijn liefde aanwendt om ons
grondig te veranderen en te redden...

Dierbare man, wij hadden het samen zo goed,
dank voor alles wat ge voor mij deed.

Mijn lieve dochter, moget gij eens uw einddoel
bereiken wat wij samen zo hebben betracht, van
hierboven zal ik u helpen om te volharden. Blijf
altijd de beste steun van uw vader.

Alle familieleden en vrienden, die zó dicht bij mij
stonden, die mijn lichaams- en zieleleed hebben
verzacht, die mij steeds hebben getroost, mijn
innige dank.

Moge de engelen haar ten paradijze geleiden.



**Uw deelneming in onze droefheid bij het
verlies van haar, die ons zo dierbaar was, schonk
ons veel troost en uw gebed zal een duurzame
hulp zijn voor onze afgestorvene.**

De familie Bontinck, De Sutter,

BEDANKEN.

Drukk. Haesebeyt - Balegem.