

Rust nu in vrede
want je strijd is gestreden
je hebt het heel moedig gedaan
niemand kan weten wat jij hebt doorstaan



Wij willen dankbaar gedenken de ziel van

DE HEER

Remi BOONE

echtgenoot van Mevrouw Germaine GOOSSENS

Hij werd geboren te Nazareth op 15 september 1912 en
is zachtjes thuis gestorven, omringd door zijn echtgenote
en kinderen. Hij werd gezalfd met het Heilig Sakrament
der Zieken.

Lid van de bond der gepensioneerden.

Zwaar valt dit verlies want hij was een goede man, een
trouwe echtgenoot en een bezorgde vader. Zijn werk-
zaamheid en bedrijvige inspanningen waren onbegrensd ;
zijn omgang met iedereen gemoedelijk en rustig ; zijn
leven eenvoudig en ongeknutseld. Voor zijn gezin was hij
het kloppend hart dat met liefde en tedere zorg alles wist
ten goede te leiden. Doorheen lijden en beproevingen en
niettegenstaande pijn bleef hij moedig en zacht de nodige
levenskracht in oprecht geloof en in de steun van zijn
vrouw en kinderen. En toch is het allemaal zo vlug gegaan.
Wij staan er hulpeloos en onbegrijpend bij.

Heer, nu zijn we diep bedroefd, maar we weten dat niets
van wat schoon en goed in zijn leven was, verloren zal
gaan. Wij dragen in ons hart de dank en in onze geest
het beeld van ons vader, van wie we zoveel hebben ge-
houden.

Ik weet dat deze scheiding u pijnlijk treft ; we hebben
heerlijke en gelukkige dagen beleefd ; samen hebben wij
ons leven opgebouwd en dag aan dag ons ijverig ingezet
naar hart en geest. Mijn levenswerk is hier ten einde. Maar
mijn geloof bezorgt mij de zekerheid van een eeuwig be-
staan in de vreugde en rust van Gods liefde. Mijn goede
echtgenote, kinderen en kleinkinderen, dank voor de goe-
de zorgen die ge me de laatste weken dag en nacht thuis
hebt gegeven, draag zorg voor moeder en Nicole die altijd
mijn grootste zorg is geweest. Vergeet haar niet. Gij allen
die mij gekend hebt of die ik ooit mocht ontmoeten, ge-
denk mij in een oprecht gebed.

Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth, bid voor hem.

Germaine GOOSSENS, *zijn echtgenote ;*

Hervé en Monique COOPMAN-BOONE,
Noël en Eliane BOONE-STEYAERT,
Lionel en Nelly BOONE-LASSEEL,
Freddy en Sonia BOONE-DE CLERCQ,
Nicole BOONE
Rudy en Anick BOONE-DE RIDDER, *zijn kinderen ;*

De families BOONE, GOOSSENS, DE TOLLENAERE en
DE DONCKER.

danken u voor uw blijken van deelneming in de rouw die
hen treft.

De namis zal opgedragen worden op dinsdag 1 augustus
1989 om 19.30 uur.

begraf. en crem. a. everaert - de clerq, nazareth, tel. 85.45.19
drukkerij st.-luc, nazareth, tel. 85.44.03