

†  
LATEN WIJ BIDDEN VOOR DE ZIELERUST VAN

H E E R

## René, Raymond BOONE

echtgenoot van Mevrouw CLARA CORBONNE

geboren te Gent op 16 september 1885 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Waarmaarde op 22 april 1969, gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Zijn lichaam werd op het kerkhof te Waarmaarde begraven op 26 april 1969 en wacht op de verrijzenis.

### HEER,

— door het vertrouwvol gebed in mijn leven en in het uur van mijn dood is mijn hoop in U gegroeid als mijn Verlosser van al het aardse en de zaligheid van mijn eeuwige verrijzenis bij U.

— door het geloofvol gebed in mijn leven heb ik van U de kracht ontvangen in alles Uw ondoorgroendelijke raadsbesluiten tot de mijne te maken in al de omstandigheden van mijn leven en mijn dood.

— door mijn ootmoedig gebed is er een liefde gegroeid tussen U en mij die alles heeft overwonnen en die mij de kracht heeft gegeven te zijn wat Gij van mij wilde in Uw wonderbaar wereldplan.

### Goede Vader, ik dank U :

— om mijn leven waarin ik gelukkig was omdat ik in alle omstandigheden heb betracht wat Gij van mij wilde.

— om mijn diepgelegen vrouw die met schrandereheid en wijsheid ons gezin heeft geleid en waarin wij ons beiden hebben ingezet voor het geluk van onze kinderen.

— om mijn brave toegewijde kinderen van wie ik één in totale gave heb mogen afstaan aan U in dienst van de meestbehoefsten.

— om Uw Vaderlijke bezorgdheid die mijn hoop en vertrouwen zo schoon heeft beloond door de aanwezigheid van mijn kloosterlinge bij mij in de grootse uren van mijn leven. Uw goedheid was grenzeloos en Uw Voorzienigheid wonderbaar.

**Goede echtgenote** : vele schone jaren hebben wij gedeeld in wel en wee maar ook met vertrouwen en liefde in God.

**Brave kinderen** : wat gij gezien hebt van vader en moeder doe het ook zo. Wat gij gehoord hebt van vader en moeder weze uw veilige gids doorheen het leven. Moeder zal bij U allen troost en dank vinden.

**Vrienden allemaal** : het is een grote genade gerust de dood in de ogen te zien en te verlangen naar de verrijzenis bij de verrezene Christus.

---

Mevrouw René BOONE-CORBONNÉ,

Zuster Yvonne BOONE,

Heer en Mevrouw Frans PLATTEAU-BOONE en kinderen,

Heer en Mevrouw Maurits BOONE-JAQUES en kinderen,

danken U voor de gebeden  
en blijken van deelneming.

Avelgem, druk Byttebier-Boels