

*De avond komt zo stil, zo stil
zo traagzaam aangetreden
of waar hij is geleden.
't Is avond stille ... en mij omtrent
is iets of iemand onbekend
die zachtjes mij beroerend zegt :
't is avond en 't is rustens recht.*

G. Gezelle



Dankbare herinnering aan
Mevrouw

MARIA BOONE

vrouw van de heer Jozef DERLYN

geboren te Oudenaarde op 20 juli 1912 en na een kortstondige ziekte, gestorft door het Sakrament der Ziekenzalving, naar de bron van alle leven teruggekeerd op 9 november 1985.

Gewezen bestuurslid van het C.M.B.V.
Lid van het Broedersch. van O.L.Vrouw van Halle

—

Maria was een sociaal voelende vrouw die graag met haar tijd meeging, die iets wilde vooruit zijn op de tijd. Zij zag mede de nood aan samenbundeling van krachten en stond mede aan de wieg van C.M.B.V.- afdeling Oudenaarde. Als bestuurslid wilde zij dat ook vrouwen, langs een gespecificeerde vereniging voor middenstanders, zich zouden bekwalen op velerlei gebied. Deze kristelijk geïnspireerde, culturele en vormende beweging op brede basis kreeg haar volle aandacht vanuit haar geloof en levensinzicht en sociale beweging. Zij vond plezier in de vele samenkomsten, vergaderingen, uit-

stappen en ook in congressen of week-ends en vakanties in Ter Helme. Om haar vele verdiensten werd zij vereerd met het Bijzonder Beroepsereteken, eerste en tweede klasse. Zij vond ook gezelligheid en ontspanning bij haar familie, bij wie ze graag vertoefde. Maar wat haar nauwst aan het hart lag, was haar gezellige thuis, waar zij met haar echtgenoot Jozef een levenszaak had opgebouwd door beider inzet en kunde. Zijn vreugde was haar vreugde - zijn zorg was haar zorg. Wij kunnen haast getuigen dat zij hem verzorgde als een prins.

Tijdens haar kortstondige ziekte en opname in het ziekenhuis mocht zij de genegenheid en vriendschap van zovele familieleden en vrienden ondervinden. Zij was zeer dankbaar voor elke attentie. Velen zullen haar missen.

Wij danken om dit schone leven en bidden dat de Heer haar moge deel geven aan zijn eeuwige liefde, die is weggelegd voor wie Hem trouw dienen. Dat zij ruste in vrede.

Namis : vrijdag 13 december 1985 te 18.30 uur.

Jozef DERLYN

haar man

Hendrik BOONE-VAN LAEYS en kinderen
Albert BOONE-BEYAERT en kinderen
Maurits RONSSE-DERLYN en kinderen
Wed. Gerard DERLYN-VAN HERPE en kinderen
*haar broers, schoonbroer, schoonzusters,
neefjes en nichtjes*

Families BOONE - DE WAEGENAERE - DERLYN
- DE BOCK

*danken U voor de blijken van kristelijke
deelname en gebed.*

Druk G & H Service Center, Oudenaarde