

Afscheid nemen van iemand,
is het moeilijkste wat er is.

Men leert het nooit...

maar toch raakt men er niet aan gewend.

(A.D.T.).

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Gaston BORDEAUD'HUY

weduwnaar van Mevrouw

Julia BAUWENS

geboren te St.-Maria-Horebeke op 2 juli 1911
en godvruchtig overleden in de Kliniek Zusters
van Barmhartigheid te Ronse
op 21 augustus 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Amper een goed jaar na het overlijden van
zijn lieve echtgenote is Gaston uit ons midden
heengegaan. Langs de kalvarie van ziekte en
lijden, is hij naar de hemel gegaan.

Heer, onze God, in dit uur bidden wij tot
U voor deze man die ons ontvallen is. Wij
brengen hem voor U, zoals hij was in leven
en sterven. Zoals het leven voor elke mens,
kende hij ook goede en kwade dagen, en
ging vreugde gepaard met lijden aan zijn
leven niet voorbij. Wees dan barmhartig voor
hem zoals voor ons allen. Gij wilt dat geen
enkel mens verloren gaat, die in U gelooft.

Vergeef hem wat hem nog in de weg staat
voor eeuwig heil, opdat hij moge deelgenoot
worden aan uw eeuwige heerlijkheid.

Heer, wij danken U om deze man, die met
liefde en zorg de bloemenpracht van deze
aarde verzorgde.

Lieve kinderen, kleinkind en achterkleinkind,
heb dank voor de zovele tekenen van liefde
en genegenheid, die ik van jullie ontving in
mijn ziek-zijn. Het gaf mij moed en sterkte
om ook dat te kunnen aanvaarden.

Dierbare familie en vrienden, treur niet om
mijn heengaan, maar schep vreugde waar je
elkaar tot hulp en steun kunt zijn, waar liefde
en genegenheid de bovenhand heeft, opdat
deze wereld niet verhardt en verkilt, maar
bloemen voortbrengt die kleur en warmte geven
aan het leven.

God van eindeloze barmhartigheid, b.v.o.

†

De families

**BORDEAUD'HUY, BAUWENS,
DE MEULENEIRE en DE LANGHE,**

zijn U zeer erkentelijk om uw blijven
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49