

Al weldoende is hij door het leven gegaan.



**Dankbare herinnering  
aan een mens die voor God  
voor zijn familie en vrienden  
trachtte goed te leven.**

## **Maximilien Etienne BORLOO**

**echtgenoot van Alice DE ROUCK**

Geboren te Coulommiers (Frankrijk) op 31 januari 1944 en bij ongeval te Herzele overleden op 18 januari 1986.

Heer God, wij begrijpen niet, dat plots een dierbaar mens, als echtgenoot en vader, als geliefd familielid en vriend, zo vlug wordt weggeslagen uit ons midden. Wij staan sprakeloos stil tegenover Uw woord van eeuwig leven, waarin hij oprecht en vertrouwvol wist te geloven.

Wij danken U omdat U ons in hem een goede echtgenoot geschonken hebt, een beste vader, een brave zoon, een trouwe vriend.

Etienne heeft ons leven tot de nok gevuld met de milde gaven van zijn schoonmenselijk en doorchristelijk bestaan. De zelfvergeten hartelijke toewijding voor de zijnen. De plichtsgetrouwe ijver in zijn arbeid. De ongekunstelde echtheid van zijn vriendschap. De vanzelfsprekendheid van zijn eerlijkheid. De belangloosheid van zijn dienstvaardigheid. De diepte van zijn ernst. De vrolijke schalksheid van zijn gulle lach.

Etienne was de onvermoeibare werker en bezieler van vele organisaties van de parochie, van het A.C.V.-C.M., het ouderschoolcomité, waar hij zijn beste krachten in dienst heeft gesteld. Beginselvast, bleef hij, als gemeenteraadslid, een gewaardeerde vriend voor partijvrienden en andersdenkenden, steeds in de weer voor allen zonder onderscheid.

Gestorven laat hij dit alles, en veel méér, als kostbaar erfgoed leven in onze dankbaarheid en onze liefdevolle herinnering.

Dierbare echtgenote, danken wij de Heer voor de ogenblikken van intiem geluk en vreugde die wij samen mochten beleven; voor het leven dat wij in en uit liefde samen hebben verwekt en waarin ik nu verder mag leven bij U. De Heer was onze sterkte en onze kracht. Hij zal U en de kinderen bijstaan. Dank U, Alice voor alles, voor uw liefde en trouw.

Mijn geliefde kinderen, ik hield zoveel van U allen. Samen met moeder was ik bekommerd om uw geluk, uw toekomst. Groei uit tot schone mensen, wees moeders steun en houd veel van mekaar dan zult gij gelukkige mensen zijn.

Beste moeder, schoonvader, broers, zusters, familieleden, wij vonden steeds steun bij mekaar. Ik dank U voor uw genegenheid. Help door uw gebed de gave van mijn leven voltooien.

Beste collega's, werkmakkers, vrienden, het was mij steeds een genoegen met U te mogen samenwerken. Dank voor uw vertrouwen en uw vriendschap.

Dat de Heer mij nu de eeuwige rust moge schenken.

Alice, Stefaan, Bart, Hilde, Robrecht en de families Borloo, De Rouck, Van Keymeulen en Gezels danken U voor uw medeleven en gebeden.



n.v. printor, 091/60.00.15