

Ons lijden gaat voorbij, maar ons loon zal eeuwig
duren. H. Aug.



BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

THEODOOR BORLOO

Echtgenoot van Mevrouw

GABRIËLLE ROSIER

*geboren te Pollare op 25 december 1923
en overleden in het A. Z. te Gent
op 12 maart 1974.*

gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.



O groot geheim van de dood, hoe wel leert gij ons
kennen wat wij in deze wereld zijn. Niets is besten-
dig op de aarde : heden is de mens en morgen komt
hij niet te voorschijn.

Ons leven hier op aarde is de voorbereiding tot
de eeuwigheid ; we kennen dagen van schijnbaar
geluk, we lachen en juichen omdat het leven mooi
kan zijn. Daarna en onverwachts komt het einde.

Veel kwellingen en pijnlijke stonden heeft de duur-
bare overledene doorstaan, maar nooit heeft hij ge-
wankeld in zijn geloof.

Allen, die de geliefde overledene gekend hebben
zullen getuigen dat hij naarstig, zorgvol en recht-
vaardig was. Eenvoudig en dienstwillig verwierf hij
de genegenheid der mensen. In stilte, maar met al-
gehele overgave heeft hij zijn plicht volbracht
als mens.

Beminde echtgenote, kinderen, kleinkinderen
en familieleden, hulpeloos midden uw uitputtende
liefde en zorgen hebt gij mij ter zijde gestaan.
Hij die 's mensen hart kent zal U lonen daar waar
ik onmachtig bleek om U zoveel goedheid te ver-
gelden.

Beste Familieleden en allen die melief waren,
vaarwel, vergeet mij niet in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.



De familiën

**BORLOO,
ROSIER,
MACHTELINCKX,
DUPONT,
EECKHOUDT.**

*zeer gevoelig voor de blikken van
deelneming hen betoond bij het
overlijden van hun dierbare afge-
storvene, bieden U hun oprechte
dank aan.*