

„Blijf bij ons, Heer.”

(Luc. 24.29)



Dankbare herinnering

aan de Heer

WILLY BORLOO

echtgenoot van Mevrouw

Yvette MASSÉ

geboren te Woubrechtgem op 28 september 1936
en bij een smartelijk ongeval overleden te
Heerlen (Nederland) op 8 april 1991.



Op deze fatale maandag was Willy nog enthousiast vertrokken voor een nieuwe werkweek. Want net leven als vrachtwagenchauffeur boeide hem. Onderweg zijn was zijn levensstijl geworden. En hij hield van de sterke vriendschapsbanden die bestaan onder de routiers. Een plotse klap heeft alles anders gemaakt, en zijn familie in rouw gestort. Zonder te kunnen afscheid nemen verliest zijn vrouw haar beminde man. De kinderen zullen verder door het leven moeten zonder de steun van hun vader. Twee kleinkinderen verliezen een goede grootvader, die kon genieten van hun frisse levensblijheid, en die met vreugde

de uitkeek naar de eerste communie van één van hen.

Vroeger dan verwacht is aan de levensreis van Willy een einde gekomen. Nu is hij voorgoed thuisgekomen bij God, in wiens woning ruimte is voor velen. Voor wie achterblijven resten alleen de mooie herinneringen aan wat vader gezegd en gedaan heeft. Daarover zullen we steeds weer blijven vertellen. En ondertussen de hoop bewaren op een eeuwig weerzien, als ook wij onze aardse weg voltooid zullen hebben. Want al het goede dat we hier voor mekaar mogen doen, al het schone dat we met elkaar beleven, de vriendschap die mensen onderling verbindt, de goede geest die hen bezielt: dit alles blijft voor altijd bewaard bij God. In Hem is geen einde. In Hem is enkel eeuwigheid.

Mijn dierbare echtgenote, dank om uw liefde voor mij. Heb goede moed, en blijft gij nu de steun en toeverlaat voor onze kinderen en kleinkinderen. Beste kinderen, bewaar in uw hart de herinnering aan mij, aan mijn werk en liefde voor u. En draag mijn idealen verder.

God, doe ons geloven dat wij nooit tevergeefs beminnen, dat wij met allen die ons werk en ons brood gedeeld hebben, eens zullen leven bij U. Versterk ons gelovig vertrouwen dat Gij uw mensen voor eeuwig blijft dragen in uw liefde.



De families BORLOO, MASSÉ, HOEBEKE, en
TUYPENS,

danken U voor uw gebeden en voor uw
deelnemen in hun rouw.



Druk Magerman - Zottegem - Begr. Crem. De Martelaere