

Deze overwegingen in ons geloof
wezen tot steun en troost
bij het heengaan naar de Vader
van de heer

ALBERT BORREMAN

na een onbegrijpelijke kwaal, aan de gene-
genheid van de zijnen ontnomen op de
leeftijd van 53 jaar, om opgenomen te wor-
den in de heerlijkheid van onze Vader.
Tot zijn taak op deze wereld geroepen de
31 december 1913, werd hij bijgestaan door
Lucie Walraet die hem reeds voorging
bij de Heer en daarna tot zijn laatste lij-
densweg door **Elza Rokegem**.

Ons geloof in de Heer Jezus
is het waardevolste dat wij bezitten
in dit tranendal.

Door Hem immers wordt ons bestaan
herschapen tot een hoopvolle verwachting.

Door Hem krijgen wij toegang
tot het Rijk van de Vader.

In Hem wordt ons lijden geheiligd
en krijgt het een uitzicht.

Midden onze tranen, komen wij tot U Heer

om U te danken voor het leven
en voor de vele ogenblikken van geluk
vooral in de genegenheid van onze geliefden
Wij wensen dat uw wil geschiedde
en onderwerpen ons aan het mysterie
van onze lotsbepaling.
In opbeurende gedachtenis
komen wij tot U in deze misviering.
Moogt Gij opnemen in uw liefde
hem die wij zo node verlaten.
In dit vertrouwen willen wij, pogen
gans ons leven te stellen.



De families
BORREMAN, WALRAET,
ROKEGEM, DE BRUYKER,
D'HAESE,

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.