

Moge de martelaren U opnemen bij uw aankomst
in het hemelse Jerusalem (Off. overl.)

†

Heer, geef de eeuwige rust aan

de heer

August Borreman

weduwnaar van mevrouw

Angèle Soetens

geboren te Geraardsbergen, 29 maart 1898
en vroom overleden te Geraardsbergen-
Goeferdinge de 29 december 1971,
gesterkt door de HH. Sacramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Het lange lijden en de hulpelose toestand van de
dierbare overledene bracht iedere bezoeker in
confrontatie met de dood. Zo is zijn plotseling ver-
scheiden uit deze wereld geen schokkende gebeur-
tenis geweest maar een spontane opwelling van
onmacht en berusting.

Onverwacht maar niet onvoorbereid gaf hij zijn
schone ziel, gelouterd en gezuiverd door het vele
en lange lijden, aan zijn Schepper terug. Hij was
immers een man die gaven en deugden aan mekaar
kon rijgen. Zo paarde hij vroomheid aan godsdien-
stigheid, vriendelijkheid aan dankbaarheid, gedul-
digheid aan offervaardigheid.

Heb dank, Heer, omdat Gij door de ziekte van onze
geliefde, ons stilaan hebt voorbereid op het afscheid
met hem.

Hebt dank, Heer, voor dat voorbeeldige leven en
voor het christelijk aanvaarden van zijn levenslot.
Vul de leemte die om ons heen valt met uw troos-
tende aanwezigheid en wil hem in uw vrede be-
waren.

Van uit de hemel zal hij blijven bidden voor allen
die hem dierbaar waren : zij die hem bemoedigen
kwamen op zijn lijdensbed ; zijn vrienden-geburen,
van wie hij veel sympathie mocht ontvangen en
niet het minst zijn geliefde kinderen en kleinkinde-
ren om hun mateloos geduld en steeds parate
dienstvaardigheid.

Heer, schenke hem nu die eeuwige rust en de rijke
kroon der martelaren.

De families

BORREMAN, SOETENS,

MOLDEREZ, VAN LUL,

DANKEN U

voor de blijken van medevoelen bij het
overlijden van hun dierbare afgestorvene.

Drukk. De Vos, Koster, Overboelare