

"Zij stierf in vrede, omdat zij leefde in de vrees des Heren".



TOT ZALIG AANDENKEN  
VAN MEVROUW  
**FREDERIKA BORREMAN**

weduwe van Mijnheer

**BENEDICTUS VAN DER WEEËN**

geboren te Iddergem, de 14 October 1878 en zeer godvruchtig in de Heer ontslapen te Denderleeuw de 8 December 1954, op het feest van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangenis, na ontvangen te hebben de laatste Heilige Sacramenten.

Vreugde en levensblijheid, geloof en liefde, werkzaamheid, behulpzaamheid en eenvoud, dat waren de schone deugden die haar leven hebben gekenmerkt. Daardoor bracht ze vreugde en troost waar ze kwam en was ze voor velen als een voorbeeld.

De Heer heeft haar beproefd in hare laatste levensdagen en vele pijnlijke dagen aangeboden; maar met diezelfde opgewektheid die haar leven heeft gekenmerkt heeft zij de pijnen en de smarten blijmoedig opgedragen.

De grote liefde en het rotsvaste vertrouwen die ze op haar lijdensbed betoond heeft tegenover O.L. Vrouw, zijn een parel aan haar kroon. Daarom heeft ze zo schoon haar laatste levensdag mogen afsluiten op het feest van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangenis. Daaruit mogen wij besluiten: "Wie Maria dikwijls aanroept gedurende het leven zal haar bijstand bekomen in het stervensuur".

Mijn duurzame kinderen en familieleden heb dank voor de onbaatzuchtige zorgen; die U mij hebt gegeven, en die voor mij een zon waren in mijn laatste levensdagen.

Wees mij steeds indachtig in uwe gebeden, dit als vergelding voor de zorgen die ik eens aan U heb besteed.

De Heer en Mevrouw Alfons VAN  
DER WEEËN-MOENS,

De Heer en Mevrouw Jean VAN DER  
WEEËN-SCHOONJANS,

haar kinderen;

Mejuffer Godelieve VAN DER WEEËN,

Mijnheer Benoit VAN DER WEEËN,

haar kleinkinderen;

De familiën BORREMAN, VAN DER  
WEEËN, DE SAEDELEER en BAVEGHEMS

danken voor uw deelneming  
en gebeden.

Drukk. M-St.Couck, Denderleeuw