

Zalig degene die in de Heer sterven,



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

PETRUS BORREMAN

Weduwnaar van Mevrouw

EUGENIE MOLDEREZ

geboren te Ophasselst de 17 mei 1873 en godvruchtig
overleden te Overboelare, de 5 april 1961,
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

De dood is de verlossing van vele ellenden en
voor degenen die wel geleefd hebben : de intrede
in een gelukzalige eeuwigheid.

Van krachten uitgeput, stierf hij in hoge ouderdom
gekomen tot de volheid der dagen. De hoge jaren
zijn een erekroon indien ze gevonden worden op de
weg der deugd.

Daze overledene vader was eenvoudig en recht-
schapen, een voorbeeld van werkzaamheid en ge-
dienstigheid, daarom wordt zijn afsterven beweend,
niet alleen door zijn duurzame kinderen en familie,
maar ook van allen die hem gekend hebben. —
Moge O.L.H. hem nu de eeuwige rust verlenen als
beloning voor de zorgen die hij zich getroost heeft
om zijn huisgezin op te voeden tot deitige en eer-
zame burgers.

Bemide kinderen, kleinkinderen, familieleden,
bloedverwanten en vrienden, ik ben uit uw midden
weggerukt. — Hebt dank voor uw liefdevolle
toewijding en genegenheid gedurende mijn leven ;
de Heer zal er U mild om belonen ; gedenkt mij
steeds in uw gebeden. — Tot weerziens in het
Hiernamaals.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen in U.

De families

**BORREMAN,
MOLDEREZ,
V. RUYSKENSVELDE,
BLONDELLE,**

*zeer gevoelig voor de blijken
van deelneming hen betoond
bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene*

DANKEN U

Dr. Bruylandt, Lessense straat, Geraardsbergen