

*Wij zullen je missen elke dag  
in kleine en eenvoudige dingen  
maar in ons hart zal je met ons samenblijven*



Vroom en dankbaar gedenken wij

**DE HEER**

# **Renatus BORREMAN**

**echtgenoot van mevrouw Bertha Carmé**

geboren te Goferdinge op 23 maart 1923  
en overleden te Parike op  
21 september 1996

voorzien van de Heilige Sacramenten.

—  
De families

**BORREMAN  
CARME  
DE BRUYKERE  
ROKEGEM**

zijn U zeer erkentelijk om uw blijken  
van deelneming en danken U

Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij:  
zijn lieve aandacht voor de aardse dingen  
die door zijn hoofd  
en door zijn vingers gingen;  
én alles wat hij was voor U en mij.

Wij kunnen vragen stellen, maar géén vraag  
en zelfs geen antwoord doet de pijn vergeten  
die wij tesamen om zijn heengaan leden  
en die zal blijven schijnen na vandaag.

Wat doen we zonder hem in het gezin  
dat hij met trots en tederheid vereerde.  
Wat doen we zonder hem,  
die van hem leerden,  
Wij gaan een tijd van lange koude in.

Maar in zijn dapper, rechtgetrokken spoor  
naar Gods oneindig land mogen wij lopen  
hém achterna, die hoopte wat wij hopen;  
hij is niet méér dan enkele stappen voor.

En tot zolang: vertroost elkander dan  
met wat hij was en blijft voor nu en later:  
groothartig echtgenoot, beminde vader,  
vriend zonder weerga en rechtvaardig man.