



In Gods vaderlijke liefde
bevelen wij vertrouwwol toe

DE HEER

ANDRE BORREMANS

weduwnaar van Mevrouw
ANGELE PROVENIER

geboren te Onkerzele op 3 maart 1928 en tot
de heerlijkheid van het Vaderhuis terugge-
roepen te Gent op 15 juni 1989 in gelovig
betrouwen op de Heer en met de bijstand
van de H. Sakramenten.

**De families BORREMANS, PROVENIER,
BRUYLANDT en HEYMANS,**

danken U om uw blijken van medeleven
in hun rouw en de steun van uw gebed.

Een goed mens is van ons heengegaan.
Werken was zijn levensopdracht zolang zijn
gezondheid het toeliet. Nu is dit alles voorbij.
De beproevingen van het leven, de lasten
van de ziekte kwamen zijn geluk ondermij-
nen. Steeds bleef hij vertrouwen in genezing
en herstel

Heer, onze God, in uw liefdevolle genade
weten wij onze dierbare nu veilig geborgen.
Want Gij blijft van ons houden en biedt ons
in alle omstandigheden uitweg. Sta ons bij
om doorheen tranen van verdriet uit te zien
naar het licht van Uw heerlijkheid door
Jezus, uw Zoon en onze Heer.