

• Si consurrexistis cum Christo... • — Broeders, indien
gij met Christus verzezen zijt, zoekt wat hierboven is.
(Paasvigilie).

†

BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

CYRIEL BORREMANS

Lid van de Bond van het H. Hart,

Bestuurslid van de Koninkl. Katholieke Vlaamse Gilde
« De Breydelszonen »,

Lid van het Sint-Vincentius-Genootschap,

echtgenoot van Mevrouw

Fernande Van Wayenberghe,

geboren te Oostende de 8 januari 1915, en godvruchtig overleden te Geraardsbergen de 31 maart 1956, voorzien van het H. Oliesel in extremis.

• Ik geef u een nieuw gebod: dat gij elkaar moogt beminnen zoals Ik u bemind heb, zegt de Heer. Zalig de onbevleekten op hun levensweg, die wandelen volgens de wet des Heren •.

(Gebed bij de Voetwassing, Witte Donderdag).

Wij, zijn vrienden, kennen het godvruchtig enthousiasme en de schone ernst waarmede die goede man beantwoordde aan de uitnodiging van de Meester. Wij waarderen tenvolle het heerlijke voorbeeld dat hij ons als laatste blijk van vriendschap stelde, bekommerd als hij was om dat nieuwe gebod — Het Gebod — van Christus' Evangelie ingang te zien vinden in onze parochiegemeenschap.

Ontelbare vrienden en bekenden bewenen dit plotse en onvoorziene afsterven! Het gaat niet zo gemakkelijk zich te verzoenen met de gedachte, dat wij in hem iemand verliezen die voor zovelen betekende: vriendschap, plichtsbetrachting, verantwoordelijkheidszin, blijmoedige cffervaardigheid en glimlachende dienstvaardigheid. Voorbeeldig sociaal-voelend, goede echtgenoot, bekommerde vader, knap handelman, voorwaar, zijn

afsterven maakt een leemte die moeilijk of nooit meer helemaal kan aangevuld worden.

Als christenen aanvaarden wij, in Geloof en Betrouwen op Gods alles-schikkende Voorzienigheid, de ondoorgrondelijke mysteries van Leven en Dood. God alléén beschikt; wij aanvaarden met tranen in de ogen en onuitwisbare droelheid in het hart.

Goede Vrouw en lieve Kinderen, beminde Ouders, Broeders en Zusters, talrijke Vrienden, die dicht bij mij leeft, of vertoeft in verre landen, van uit het eeuwige Leven dat ik in deze glorieuze Paastijd met Christus onze Heer betrad, reik ik U de hand. Wij blijven verenigd in liefde en trouw en gebedsleven. Als echtgenoot, vader en zoon bid ik God voor U om bescherming; als broeder blijf ik U beminnen; als vriend ben ik aan uw zijde.

God beware U, goede Vrouw en Kinderen, voor wie ik verlangde nog zoveel te werken! Laten wij samen, met Christus verenigd, het « Fiat » onzer onderwerping de Vader aanbieden. Het gebed blijve de onverbreekbare schakel tussen ons allen.

H. Hart van Jezus, ontferm U over hem.

O. L. Vrouw van de Oudenberg, bid voor hem.

De familiën BORREMANS, VAN WAYENBERGHE, LIBENS en ROMBAUT,

zeer gevoelig voor uw blijken van christelijke deelneming, hun betuigd in hun pijnlijke rouw

BEDANKEN.

Drukk. J. Schrever-Gelan, Grotestraat 73, Geraardsb.